

## XVI. Yüzyılda Hanedan Kurucu Bir Osmanlı Sancakbeyi: CANBULAD BEY

Şenol ÇELİK\*

### ÖZET

2 Aralık 1548'de Kilis sancakbeyliğine ocaklık yoluyla tayin edilen ve 26 yıl bu görevde kalan Canbulad Bey, bir yandan bölge güvenliği, teftişler, eşkiya takibi ve hazine nakli gibi görevler üstlenirken, öte yandan Cezayir (Uyanoglu) ile Kıbrıs seferlerine katılmış ve özellikle Mağusa kalesinin fethinde büyük yararlılık göstermiştir. Kilis'teki birçok vakif eserinin banisi olan Canbulad Bey'in 1574 Ekiminde emekliye ayrılmastyyla, yerine, tespit edebildiğimiz 10 oğlundan birisi olan Cafer Bey tayin edilmiştir. Canbulad Bey'in tayini, ölümü, çocukların sayısı, kendisinden sonra yerine kimin geçtiği gibi konularda bugüne kadar bilinenlerin azlığı ve yanlışlığı bu çalışma ile ortaya konulurken aynı zamanda tamamlayıcı bilgiler de verilmiştir.

### Anahtar Kelimeler

Canbulad, Canbuladoğulları, Kilis, Cezayir (Uyanoglu) seferi, Kıbrıs seferi.

1548 yılılarında Kilis (ve A'zâz)<sup>1</sup> sancakbeyi olan Canbulad<sup>2</sup> Bey, katıldığı Cezayir (Uyanoglu) ve Kıbrıs seferlerindeki üstün hizmetleri, Kilis ile çevresinde asayışi sağlamadaki başarısı ve en önemlisi kendi adıyla anılan bir hanedanı teşekkül ettirmesi sebebiyle dikkatleri üzerine

\* Yard. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

<sup>1</sup> Sancağın adı, arşiv belgelerinde "Kilis", "A'zâz", "A'zâz ve Kilis" olarak kaydedilmiş [Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), *Mühimme Defter* (MD), numara (nr.) 3, sayfa (s.) 133, huküm (hkm.) 377, 29 Zilhicce 966/2 Ekim 1559; BOA, *Tahrir Defteri* (TD), nr. 391, s. 312; *Timar ve Zeamet Tevcih Defteri* (*Timar Ruznamçe Defteri*), nr. 34, s. 355, 20 Zilhicce 979/4 Mayıs 1572] olup bundan sonra sadece "Kilis" şekli kullanılacaktır.

<sup>2</sup> Arşiv kayıtlarında yer aldığı şekilde "Canbulad/Canpulad" adı, "ruh" anlamına gelen Farsça "can" ile "çelik" anlamına gelen "polad" sözcüklerin birleşmesinden oluşmuştur. Günümüz Türkçesinde "polad" ya da "pulad" diye yaşayan kelime Farsça "pûlâd"dan gelmedir. Pehlevî dilinde "pûlâft", Arapça'da "fülâd" biçimindedir. Kelimenin muarreb biçimi ise "fülâd" şeklindedir (H. Kâzım Kadri, *Türk Lügati*, İstanbul 1928; Muhammed Muin, *Ferheng-i Farisi*, Tahran 1378; *Türkçe Sözcük*, Ankara 1996; *Örnekleriyle Türkçe Sözcük*, Ankara 1998).

çeker. Özellikle bugün Mağusa kalesinde kendi adını taşıyan türbe ve müzenin bulunması<sup>3</sup> ve bu şahsa atfedilen kesikbaş efsanesi<sup>4</sup> Canbulad Beyi ön plana çıkarmıştır. Bunun yanında, çocuklarından Hüseyin Beyin Van'da idamı ve torunu Ali Beyin isyanından dolayı Canbulad/Canbulad-zade ismi de Osmanlı tarihlerinde sıkça geçer<sup>5</sup>. Bu çalışmamızda Canbulad Beyin menşei, görevleri, özellikle Kıbrıs seferindeki hizmetleri, emekliliğe ayrılışı, çocukları ve kendisinden sonra ailenin durumuyla ilgili olarak bilgi verilecektir. Böylece yarı göçebe bir hayat biçiminin ağır bastığı ve feodal eğilimlerin var olduğu Kuzey Suriye bölgesindeki bir sancağı ocaklık olarak tasarruf eden yerel bir beyin, merkezi yönetim ile olan ilişkileri ve sancağının da dışına taşan hizmetleriyle ilgili çeyrek asırlık bir kesit sunulmuş olacaktır.

Canbulad Beyin ortaya çıkışından önce Canbulad ailesi hakkında az bilgiye sahibiz. Aileye adını veren ve İbn Arab/İbn Arabî künnesi ile de anılan<sup>6</sup> Canbulad Beyin soyunun Eyyübîler ile Bağdat'taki Abbasî halifele-rine bağlandığını aktaranlar, kaynakların yetersizliği sebebiyle bu konuda kesin hükmünden kaçınırlar<sup>7</sup>. XVI. yüzyıl müelliflerinden Gelibolulu Mustafa Âlî, Canbulad Beyin, katledilmiş olan ası Ekrad ümerasından Kasım Beyin oğlu olduğunu yazar<sup>8</sup>. Gerek Peçuylu İbrahim gerekse Mustafa Selanikî ve Mehmed Süreyya, *Künhi'l-ahbâr*'daki bu bilgileri tekrarlarlar<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Türbe ve müze hakkında bkz. ilerde s. 24-26.

<sup>4</sup> Kıbrıslı araştırmacı-yazar Mustafa Gökçeoğlu'nun (notlarından yararlanmamı sağladığı için kendisine teşekkürü bir borç bilirim) Gönyeli'de derlediği bu efsaneye göre: "Aylarca süren kuşatmaya rağmen fethedilemeyen Mağusa kalesinin tek giriş kapısına Venedikliler büyük bir çark koymuşlar. Atını bu çarkın üzerine süren Canbulad Bey, çarkı kırmış ancak kafası kopmuş. Yere düşen kafasını koltuğunun altına almış ve diğer elindeki kılıçla savaşmaya devam etmiş. Bu olayı gören kale komutanının kızı, gördüklerini babasına anlatmış ve 'bu insanların ölüleri bile savasıyor, en iyisi teslim olalım' demiş. Kale komutani da kaleye beyaz bayrak çekip teslim olmuş."

<sup>5</sup> Canbuladoğulları hakkında genel bilgi için bkz. P. Rondot, "Djanbulat", *EI*<sup>2</sup>, II, 433-444; Mücteba İlgürel, "Canbulatoğulları", *DIA*, VII, 144-145.

<sup>6</sup> M. C. Şahabeddin Tekindağ, "Canbulat", *İA*, II, 22; P. Rondot, *Aynı mad.*, s. 443.

<sup>7</sup> William J. Griswold, *Anadolu'da Büyük İsyân 1591-1611*, İstanbul 2000, s. 66-68; Ş. Tekindağ, *Aynı mad.*, s. 22; İ. Hami Danişmend, *İzahî Osmanlı Tarihi Kronolojisi*, İstanbul 1972, III, 245.

<sup>8</sup> "Canbulad Bik, usât-i ümerâ-yi Ekrâddan Kasım Bik nâm kimesnenin oğlidur. Babası katlolnup kendisi âlem-i tuşlîyyetde bulnup..." (*Künhi'l-ahbâr*, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi kısmı, nr. 2162, vrk. 385b).

<sup>9</sup> Peçuylu İbrahim, *Tarih*, İstanbul 1281, I, 48; Selanikî Mustafa Efendi, *Tarih-i Selanikî*, Haz. Mehmet İpsirli, İstanbul 1989, II, 688; Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmanî*, İstanbul 1311, II, 67.

İ. Hami Danişmend ile Şehabeddin Tekindağ gibi tarihçiler ise Canbuladların Kilis ve Halep taraflarına yerleşmiş büyük bir Türk veya Kürt-Dürzî ailesi olduğunu belirtmekle<sup>10</sup> yetinmişlerdir.

Kilis ve çevresine ait tarihlerde Canbulad Beyin menşei hakkında verilen bilgiler yeteri kadar güvenilir olmadığı gibi eksiktir ve birbiriyle çelişir. XIX. yüzyılda yaşamış Suriyeli tarihçi Yusuf Şedyak-zade Şeyh Tannus, eserinde Canbulad Bey ile ilgili bir şerefe verir. Ancak bu şerefe Canbulad Beyden öncesi yer almazken, ayrıntılı olarak aktarılan Canbulad Bey sonrası ise torunu Ali Beye dayandırılır. Şeyh Tannus, şerefinin son kısmında, zikrettigi bu kişilerin Canbulad Bey neslinden geldiğini ve Canbulad Beyin Musul'a yakın İmadiye şehrinden Ekrad asıllı biri olduğunu belirtir<sup>11</sup>. XVII. yüzyıl biyografi yazarı el-Muhibbî ise Canbulad ailesini, fazla bilgi vermemesizin Canbulad Beyin babası Kasım Bey ile başlatır. Müellif, özellikle Canbulad Beyin torunu Ali Bey hakkında bilgi verirken, Canbulad Beyden bahseder ve kendisinin Kusayrli Kasım Beyin oğlu olup “ibn-i Arbo” olarak tanındığını, Ma’arra ile Kilis (ve A’zaz) sancakbeyliği görevlerinde bulunup bölgede iyi bir üne sahip olduğunu bildirir<sup>12</sup>. Canbulad Beyden önce aile hakkında en ayrıntılı bilgiyi ise Bitlisli Şeref Han (ö. 1603) aktarır. Ancak, *Tarih-i Şerefname* adlı eserini 1596 yılı olayları ile sona erdiren Şeref Han da verdiği bu bilgilerin kaynağını aile üyelerine dayandırır ve “*kendi iddialarına göre*” ya da “*dediklerine göre*” türünden ifadeler kullanarak Canbulad Beyin menşei hakkında verdiği bilgilerde tereddütlerin oluşmasına yol açar<sup>13</sup>.

Şeref Hanın aile üyelerinden aktardığına göre Canbulad Bey, Abbasî soyundan gelmekte olup ailenin bilinen ilk büyüğü Menteşe'dir. Menteşe Bey, Eyyubî sultanlarının hizmetine girmiş olup kendisine önce Antakya yakınlarındaki Kusayr nahiyesi sonra da Şam ve Halep taraflarının yönetimi verildi. Menteşe'nin yerine oğlu Arap, ondan sonra yerine oğlu Cemal

<sup>10</sup> İ. Hami Danişmend, *Aynı eser*, s. 245; §. Tekindağ, *Aynı mad.*, s. 22. İ. Hakkı Konyalı ise Canbuladoğullarının Dürzî olmadıklarını, sadece bunlarla dost olup mukataalarının yoğunluğunun Dürzilerin oturdukları yerlerde bulunduğu iddia eder (*Abideleri ve Kitabeleriyle Kilis Tarihi*, İstanbul 1968, s. 442).

<sup>11</sup> *Kitab-i ahbârül-lâ‘yân fi Cebel-i Lübnan*, Beyrut 1859, s. 122-123.

<sup>12</sup> *Hülasâtü'l-âsâr*, Kahire 1869, III, 135.

<sup>13</sup> Nitekim aile üyelerinin soylarını Abbasîlere kadar çıkarmaları, o devirde Abbasî hanedanının şöhret ve nüfuzundan yararlanmayı düşünen birçok aile tarafından da ortaya atılmış yaygın bir iddiadir. Benzer bir örnek için bkz. M. Ali Ünal, “XVI. yüzyılda Mazgird, Pertek ve Sağman sancakbeyileri-Pir Hüseyin Bey Oğulları”, *OTAM Dergisi*, Sayı 2 (Ankara 1991), s. 241.

ve onun da ölümüyle yerine oğlu ve Canbulad Beyin dedesi Ahmed geçti. Ahmed Beyin zamanında Eyyubîler yıkılıp bölgeye Memlükler hâkim oldu. Ahmed Beyin iki oğlundan birisi Habib, diğerî de Canbulad Beyin babası Kasım idi. Ahmed Beyden sonra Habib Bey, daha sonra da Kasım Bey, ailenen ve yönetimin başına geçti. Kasım Beyin bölgedeki en güçlü rakibi İzzeddin Bey olup Memlükler tarafından desteklenmektediydi. Yavuz Sultan Selim'in Memlük sultanlığına karşı kazandığı zafer sonrasında Kasım Bey, Sultan Selim'e sigindığında, Canbulad Bey bu sırada henüz 18 yaşındaydı. Ancak bir süre sonra Kasım Bey, bölgedeki güç mücadeleisinin bir sonucu olarak İzzeddin Beyin telkinleri ile katledildi<sup>14</sup>.

Osmanlı kaynaklarında<sup>15</sup>, Canbulad Beyin çocukluğunda bir müddet Osmanlı sarayında bulunduğu ve saraydan sonra Kilis sancakbeyliğine ocaklık yoluyla tayin olunduguna dair bilgiler yer almaktadır. Ancak bu kaynaklardaki Canbulad Beyin saraydan çıktıktan sonra ilk tayin yerinin Kilis sancakbeyliği olduğuna dair kayıtları ihtiyatla karşılamak gereklidir. Çünkü kendisi, Kilis sancağına tayin olundugunda Ma'arra sancakbeyliği görevini sürdürmektediydi. Arşiv kayıtlarından tespit edebildiğimiz kadarıyla Ma'arra sancağından önce Kilis'te bulunmayan Canbulad Beyin, Kilis'teki bu ilk görevi olup 1 Zilkade 955/2 Aralık 1548'de Ma'arra sancakbeyliğinden Kilis sancağına 236.500 akçalık hasları ile tayin olunmuştur<sup>16</sup>. Canbulad Beyden önce, 9 Şubat 1547'den 2 Aralık 1548 tarihine kadar Kilis sancağında Dahuk Beyi Budak Bey görev yapmıştır. XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde ise aynı zamanda kendi adı ile anılan bir aşirete ve önemli bir nüfusa sahip olan İzzeddin Bey, Kilis sancakbeyliğinde bulunmuştur<sup>17</sup>.

Canbulad Beyin, Kilis sancakbeyliğine 1548 yılındaki bu tayininden itibaren Kıbrıs seferi sonrasında emekli olup yerine oğlu Cafer Beyin geç-

<sup>14</sup> Şeref Han-ı Bitlisî, *Tarih-i Şerefnâme*, Çev. E. Emin Bozarslan, İstanbul 1971, s. 248-252. Ayrıca bkz. İ. H. Konyalı, *Aynı eser*, s. 425-432.

<sup>15</sup> *Künhü'l-ahbâr*, vrk. 385b; Peçuylu İbrahim, I, 48; Katip Çelebi, *Tuhfetü'l-kibâr fi Esfâri'l-bihâr*, Haz. O. Şaik Gökyay, İstanbul 1973, s. 123; *Şerefnâme*, s. 251-252. Ayrıca bkz. *Sicill-i Osmanî*, II, 67. Şeref Han, diğerlerinden farklı olarak Canbulad Beyin saraaya Kanunu zamanında değil II. Selim döneminde alındığını belirtir (*Şerefnâme*, s. 251).

<sup>16</sup> BOA, *Maliyeden Müdevver Defter (MAD)*, nr. 563, s. 125; M. Feridun Emecen-İlhan Şahin, "Osmanlı taşra teşkilatının kaynaklarından 957-958 (1550-1551) tarihli sancak tevcihi defteri I", *Belgeler*, sayı 23 (Ankara 1999), s. 75.

<sup>17</sup> BOA, *MAD*, nr. 563, s. 125; Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), nr. D. 10057, varak (vrk.) 6a.

tığı<sup>18</sup> 10 Receb 982/26 Ekim 1574'e kadar, kesintisiz 26 yıl aynı görevde kaldığı anlaşılmaktadır<sup>19</sup>. Has gelirleri ile bu gelirlerin ayrıntılarını tespit edebilme imkânı veren timar ve zeamet tevcih defterleri başta olmak üzere mühimme defterlerindeki pek çok kayıt ve çeşitli görevler dolayısıyla yazılan bir çok arşiv belgesi, 26 yıl boyunca Canbulad Beyin görevde kaldığını doğrulamaktadır<sup>20</sup>.

Bilindiği gibi fetih sırasında hizmet ve itaatleri dolayısıyla eski sahiplerine tevcih edilen “ocaklık” ya da “yurtluk ve ocaklık” sancaklarını tasarruf eden sancakbeyleri, ölünceye kadar beylik etmekte, sonra kendi oglularından veya kardeşlerinden biri, yerine tayin edilmektedir. Söz konusu sancakbeyleri, ihanetleri veya itaatsizlikleri olmadıkça, ellerindeki beratlara göre azledilmeyi veya başka bir görevde tayin edilmeyi kabul etmezlerdi<sup>21</sup>. Bu sistemde devletin amacı, mahallî beyleri devletin resmî

<sup>18</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 203, 25 Şevvâl 982/7 Şubat 1575.

<sup>19</sup> Mustafa Âlî, Canbulad Beyin 30 yıl kadar Kilis'te sancakbeyi olarak görev yaptığıni belirtir (*Künhi'l-ahbâr*, vrk. 383b) ki, gerçegé yakındır.

<sup>20</sup> Örneğin 15 Muharrem 959/12 Ocak 1552 tarihli Kilis sancakbeyi ve kadısına hitaben teftiş emri dolayısıyla yazılan hükmde (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK), Koğuşlar kısmı, *MD*, nr. 888, vrk. 5a), açık bir şekilde Canbulad Beyin bu tarihten önce de Kilis sancakbeyliği görevinde bulunduğu belirtilir. Yine 14 Ramazan 959/3 Eylül 1552 tarihli Canbulad Beye hitaben, Arap vilayetinin zabti için yazılan hükmde (*Aynı defter*, vrk. 425a) de Canbulad Bey, Kilis sancakbeyi olarak gösterilir. Bunun yanında tezkeresi 25 Şevvâl 974/5 Mayıs 1567 tarihli bir ruznamçe kaydından (BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 307-310.), 386.867 akçalık haslarıyla Canbulad Beyin Kilis sancakbeyi olduğu, timar ruznamçe defterinde dökümü verilen gelirleri 15 Rebiülâhir 967/14 Ocak 1560 tarihinden itibaren tasarruf edip hasları için tecdid-i berat rica ettiği ve kendisine tezkere verildiği anlaşılmaktadır. Cezayir (1565-1568) ve Kıbrıs (1570-1571) seferlerine Kilis sancakbeyi olarak katılan Canbulad Beyin belirtilen tarihler arasında görevde olduğu ile ilgili ayrıca bkz. BOA, *MD*, nr. 2, s. 144, hkm. 1398, 7 Zilkade 963/12 Eylül 1556; BOA, *MD*, nr. 4, s. 20, hkm. 179, 6 Cemâziyelevvel 967/3 Şubat 1560; BOA, *MD*, nr. 5, s. 402, hkm. 1064, 4 Şaban 973/24 Şubat 1566; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 355-359, 5 Zilhicce 979/19 Nisan 1572; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 38, s. 279, 20 Ramazan 980/24 Ocak 1573; BOA, KK, *Ahkâm Defteri*, nr. 67, s. 1277, 3 Zilhicce 980/6 Nisan 1573; BOA, *MD*, nr. 24, s. 222, hkm. 588, 20 Muharrem 982/12 Mayıs 1574.

<sup>21</sup> Bu konuda geniş bilgi için bkz. İ. Hakkı Uzunçarsılı, “Kanun-ı Osmanî mefhûm-ı defter-i hâkanî”, *Belleten*, XV/59 (Ankara 1951), s. 388-390; Bayram Kodaman, *Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu'nun İdarî Durumu*, Ankara 1986; Nejat Göyünc, “Yurtluk-ocaklık deyimleri hakkında”, Prof. Dr. Bekir Küfükoğlu'na Armağan, İstanbul 1991, s. 269-274; Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Haz. Midhat Sertoğlu, İstanbul 1992, s.15, 33, 57-58; Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Takisatı, Elazığ 1997, 11-12, 27; M. Ali Ünal, XVI. yüzyılda Çemizgezek Sancağı, Ankara 1999, s. 22-26.

görevlisi yaparak onların bölgesel nüfuzlarından yararlanmak ve merkezi otoriteyi, kontrolü güç bölgelerde kurmaktı<sup>22</sup>.

Canbulad Beyin sancakbeyi olarak tayin edildiği Halep'in kuzey batısında yer alan ve birbirine çok yakın bulunan Kilis ve A'zaz kasabaları, Ma'arra şehri ile birlikte Osmanlı coğrafyasının güney kanadındaki güvenlik sisteminin önemli stratejik noktalarındandır. Aynı zamanda bu iki kasaba, XVI. yüzyılda Halep'ten gelip Ayintab ve Urfa üzerinden İran'a ulaşan ipek ticareti bakımından da önemli bir ana yol üzerindeydi. Osmanlı yönetimi, doğu-batı ekseninde Akdeniz'den gelip Payas vasıtasıyla doğuda sürdürülen seferler için Kilis üzerinden mühimmat naklediyordu<sup>23</sup>.

1527 yılına kadar Halep sancağına bağlı bir kaza olan Kilis (ve A'zaz), bu tarihte Halep'ten ayrılarak Şam vilayetine tâbi Kilis, A'zâz ve Com nahiyyelerinden oluşan bir sancak olarak teşkilâtlandırdı. Kilis'in müstakil bir sancak hâline getirilmesinde iktisadî zorunlulukların ön plânda olduğu görülür. Coğunlukla İzzettin Beye tabi olan bu bölgedeki konar-göçer gruplar sahip oldukları çok sayıdaki hayvanlarıyla büyük bir gelir kaynağını teşkil etmekteydi<sup>24</sup> ve sancak köylerinin vergi gelirleri de küçümsenemeyecek miktarlara ulaşmıştı<sup>25</sup>. Kilis ve çevresinde güvenliğin sağlanması, bir anlamda devletin bâilden malî ağırlıklı bekentilerine ulaşmak için ön şarttı. Ancak konar-göçer hayat biçiminin etkinliği gelenekçi ve feodal eğilimli bir yapıyı oluşturmuştu ve bu durum da bölge kontrolünü güçleştiriyordu. Osmanlı yönetimi, siyasi ve sosyal istikrarı dikkate alarak Doğu Anadolu'nun birçok yerinde uyguladığı gibi "ocaklık" sistemini Kilis'te de tatbik etti.

Muhtemelen Kilis'in ilk sancakbeyi, Canbulad Beyin babası Kasım Bey ile çatışma hâlinde olan İzzeddin Beydir<sup>26</sup>. İzzeddin Beyin tayininin "ocaklık" yoluyla olduğuna dair bir kayda rastlayamadık. Gerek vekayı-

<sup>22</sup> O. Kılıç, *Aynı eser*, s. 11-12

<sup>23</sup> W. J. Griswold, *Aynı eser*, s. 68.

<sup>24</sup> Başta İzzeddinbeylü olmak üzere Musabeylü, Ramazanlu, Süleymanlu gibi konar-göçer gruplar, Canbulad Beyin haslarından olup 1572 yılında bu grupların bâd-i hevâ olarak kayıtlı vergi toplamları 315.548 akça, Canbulad Beye ayrılan hisseleri ise 65.753 akçadır (BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 357-358).

<sup>25</sup> Enver Çakar, *XVI. Yüzyılda Halep Sancağı (1515-1566)*, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ 1988, s. 26.

<sup>26</sup> TSMA, nr. D. 10057, varak (vrk.) 6a.

namelerden ve gerekse arşiv belgelerinden<sup>27</sup>, Canbulad Beyin Kilis sancığına “ocaklık tarîkiyle” tayin edildiği anlaşılır. Özellikle Şeref Han, kendisine Halep vilayetinde başka bir sancığın verilmek istenmesi karşısında Canbulad Beyin, dedesi ve babasının sancığı olan Kilis üzerindeki ısrarını vurgular<sup>28</sup>. Ancak aşağıda görüleceği gibi bölge asayışının sağlanması, kendisine güven duyulan Canbulad Beyin tayininde etkili olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gereklidir.

### Görevleri ve Katıldığı Seferler

Canbulad Bey, sancakbeyinin görevleri<sup>29</sup> çerçevesinde bir yandan merkezin çağrısı üzerine Basra'daki Ulyanoğlu isyanının bastırılması sebebiyle düzenlenen Cezayir seferi<sup>30</sup> (1565-1568) ile Kıbrıs seferine (1570-1571) katılırken, öte yandan da sancak güvenliği, teftişler, eşkiya takibi ve hazine nakli gibi görevler üstlenmiştir.

Canbulad Bey hakkında bilgi veren pek çok kaynak, onun Halep ve çevresinde eşkiyaya karşı verdiği mücadeledeki başarısı ve bölge güvenliğini sağlamadaki şöhreti konusunda birleşir. Özellikle Mustafa Âlı, Halep etrafında yol kesip Arap ve Acem tüccarını soyan Ekrad<sup>31</sup> eşkiyasına karşı Canbulad Beyin başarısını kaydederken, zamanında Ekrad ve Arap hırızlıkların kökünü kazdığını, “zabt-i memleket ile meşhûr” olduğunu belirtir<sup>32</sup>.

<sup>27</sup> *Künhü'l-ahbâr*, vrk. 385b; Peçülu İbrahim, I, 48; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 123; *Şerefnâme*, s. 251; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 203, 25 Şevvâl 982/7 Şubat 1575; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 65, s. 223, 9 Cemâziyelevvel 990/1 Haziran 1582.

<sup>28</sup> *Şerefnâme*, s. 251.

<sup>29</sup> Bilindiği gibi Osmanlı taşra teşkilâtında sancığın en yüksek idarecisi olan sancakbeyinin, idarî ve askerî olmak üzere iki aslı görevi vardır. Sancığındaki timarlı sipahilerin âmiri durumunda bulunan, kendi kapuhalkı ile sancığındaki zâim, sipahi ve cebelülerle birlikte sefere katılmak zorunda olan sancakbeyinin asayışın sağlanmadığı dönemlerde güvenlikle ilgili görevleri ön plana çıkmıştır. Nitekim çeşitli sancakbeylerine hitaben yazılan hükümlerde bunu görmek mümkündür (BOA, Ali Emiri, Süleyman I, nr. 292, s. 23, 27 Ramazan 972/28 Nisan 1565; BOA, *MD*, nr. 6, s. 536, hkm. 1165, 16 Şevvâl 972/17 Mayıs 1565; BOA, *MD*, nr. 28, s. 258, hkm. 627, 25 Recep 984/18 Ekim 1576; BOA, *KK*, nr. 81, s. 99, 4 Recep 988/15 Ağustos 1580; BOA, *KK*, nr. 92, s. 135, 25 Ramazan 988/3 Kasım 1580).

<sup>30</sup> Cezayir seferi hakkında bkz. ilerde s. 10-14.

<sup>31</sup> “Ekrad” ya da “Ekrad taifesi” tabiri, ırkî bir anlamın ötesinde bir hayat biçimini ve yerleşim özelliğini yansıtmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. B. Kodaman, *Aynı eser*, s. 9-10; Yusuf Halaçoğlu, “Osmanlı belgelerine göre Türk-Etrak, Kürt-Ekrad kelimeleri üzerine bir değerlendirme”, *Bulleten*, LX/227 (Ankara 1996), s. 139-146; M. Ali Ünal, *XVI. Yüzyılda Çemizgezek Sancığı*, Ankara 1999, s. 75.

<sup>32</sup> “...Ali Melik ? nâm âsi Kurd nihâyetsiz Ekrâd-i bed-nihâdla Haleb etrâfini kesüp Arab ve Acem tüccârına fenâ virdükleri zemânda mezbîr Canbulad'a sancak virildi. Varıp

Mustafa Âlî, bu konuda sultanın başından geçen bir olayı da şöyle nakleder: Kanunî, bir sefer sırasında Halep'e gelirken yol üzerinde kırktan fazla hırsızın asılmış olduğunu görür ve bunları asan kişinin hemen öldürülmesini emreder. Araya giren Veziriazam Rüstem Paşa, bunları Canbulad Beyin astığını söyler ve idam edilme yerine görevden azille kurtulmasını sağlar. Ancak birkaç gün sonra hırsızlar, sultanın otağına kadar gelerek birçok eşyayı çalar. Hırsızları bulup yakalama görevi Canbulad Beye verilir ve o da kısa sürede hırsızları yakalar. Bundan dolayı mükâfat olarak sancığı kendisine iade edilir<sup>33</sup>. Bu yaşananların gerçek olup olmamasından ziyade<sup>34</sup>, Osmanlı müelliflerinin Canbulad Beyden bahsederken, onun haramîlerle olan mücadeleşini ön plâna çıkarmak istemeleri ve ona kahramanlık izafe etmeleri önemlidir. Ayrıca bu olay, Canbulad Beyin bölge güvenliği için taşıdığı önemi yorumlamamız açısından da dikkat çekicidir. Öte yandan arşiv belgeleri<sup>35</sup> de Canbulad Beyin hırsız ve yankesici takibindeki şöhretinin haklı bir kazanım olduğunu doğrular niteliktedir.

Kilis sancığında yol kesip hırsızlık yapan Ekrad eşkiyası, daimî yerlesik düzene sahip olmayıp aşiret yapısı içerisinde ve hareket hâlinde oldukları için Canbulad Beyin bunlarla mücadelezi zaman zaman güçleşmiştir. Örneğin 1566 yılında Kilis'te eşkiyalık yapan bir grup, Diyarbakır'a kaçıklarından takipleri gerekmisti. Diyarbakır beylerbeyisine hitaben yazılan hükmle<sup>36</sup>, bu gibi eşkiyanın Canbulad Beyin adamlarınca takibi sırasında, kendilerine gerekli yardımın yapılması ve yeteri kadar asker verilmesi emredildi. Öyle görünüyor ki, Kilis ve çevresinden geçen yolları

*neylediyse eyledi. Ol bed-girdâri ele getiriip der-i devlete başını gönderdi ... vilâyet zabtında kuttâ-i tarîk siyasetinde bir mertebede idi ki, zemânunda Ekrâd ve Arab hırsızlarının köküni kesdi...zabt-i memleket ile meşhûr olan Canbulad nâm ...”* (*Künhü'l-ahbâr*, vrk. 385b).

<sup>33</sup> *Künhü'l-ahbâr*, vrk. 385b-386a. Ayrıca bkz. Peçuylu İbrahim, I, 48.

<sup>34</sup> Eğer bu olay yaşanmış ise muhtemelen 1548'deki Tebriz seferinde sultanın ava çıktığı bir sırada gerçekleşmiş olmalıdır. Nitekim Tebriz seferi için Diyarbakır'dan Halep'e geçen Kanunî, kişi burada geçirdiği bir sırada Konya'dan Şehzade Bayezid'i getirtip onunla birlikte Hama ve Gündüzlu taraflarına ava çıkmıştır (M. Tayyib Gökbilgin, “Süleyman I”, *İA*, XI, 133). Ancak, Mustafa Âlî'nin bu olaydan önce de Canbulad Beyi Kilis sancakbeyi olarak gösterdiğine bakılırsa, hadise ya Canbulad Beyin 2 Aralık 1548'deki tayininden hemen sonra meydana gelmiştir ya da Mustafa Âlî idarî yöneden bir hata yapmaktadır.

<sup>35</sup> BOA, *MD*, nr. 5, s. 521, hkm. 1426, 17 Ramazan 973/7 Nisan 1566. Canbulad Beyin haslarıyla ilgili kayıtlarda da sancığındaki asayışın sağlanması için gösterdiği çabalar vurgulanmıştır (Örneğin, BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 359, 5 Zilhicce 979/19 Nisan 1572).

<sup>36</sup> BOA, *MD*, nr. 5, s. 402, hkm. 1064, 4 Şaban 973/24 Şubat 1566; s. 403, hkm. 1067, 4 Şaban 973/24 Şubat 1566.

kesip tüccarın malını çalan bu kişiler, Canbulad Beyin etkinliği ve yaşıdıkları hayat biçiminin bir sonucu olarak burada tutunamayıp Kilis dışına kaçmak zorunluluğu duymuşlardır.

Kıbrıs adasının fethi sonrasında, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kilis sancağında da bazı suçluların Kıbrıs'a gönderilmeleri öngörülenken bu görev Canbulad Beye verildi. Nitekim 3 Safer 982/25 Mayıs 1574 tarihinde Canbulad Beye hitaben yazılan hükmüde<sup>37</sup> Kilis ve çevresinde yol kesip kervan soyan hırsızların yakalanıp suçları mahkemece ispatlanıktan sonra cezaen Kıbrıs adasına sürülmeleri emredilmiştir.

Canbulad Bey, Kilis sancağı dışında da bölge güvenliği için rol üstlenmiş, Kilis'e sancakbeyi olarak tayin olunmasından dört yıl sonra Hıms'ın muhafazasına gönderilmiştir. Hıms Sancakbeyi Mehmed Beyin, 1552 yılı Eylülünde sefere gitmesi sebebiyle sancağın muhafazası Hama sancakbeyi ile birlikte Canbulad Beye bırakıldı<sup>38</sup>. Canbulad Beyin bölge asayışını sağlamadaki katkıları sonraki yıllarda da devam etti. Örneğin 1570 yılında Maraş'a tábi Safdağı adıyla anılan mahalde yol kesip hacıları ve tüccarı soyan aşiretlerin yakalanıp eski yerlerine iskânlarının temini ile 1572 yılında yine Maraş kazasında Okçu İzzeddinlü cemaatine bağlı eşkıyadan yol kesip köy basanların yakalanması için de Canbulad Bey görevlendirilmiştir<sup>39</sup>.

Halep ve çevresindeki nüfuzu ve idarenin kendisine olan güveni sebebiyle Canbulad Bey, Halep eyaletinde devlete ait gelirlerin toplanması ve hazinenin İstanbul'a nakli<sup>40</sup> ile mal-ı mîrî teftişlerinde de görev aldı<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> BOA, *MD*, nr. 24, s. 265, hkm. 704. Kıbrıs fethi öncesinde ise suçları kesinleşen Kilis'teki bazı kişilerin Rodos adasına sürüldüğü görülmektedir. Örneğin hırsızlık ve yankesicilik suçundan dolayı Şeyh Zeyneddin yakalanıp Rodos'a sürülmürken aynı suçtan Şeyh Nasır'in da yine Rodos'a sürümek üzere Canbulad Bey tarafından yakalanması istenmişti (BOA, *MD*, nr. 5, s. 521, hkm. 1426, 17 Ramazan 973/7 Nisan 1566).

<sup>38</sup> TSMK, Koğuşlar kısmı, *MD*, nr. 888, vrk. 464a, 15 Şevval 959/4 Ekim 1552. Halep Beylerbeyisi Mehmed Beyin, Halep askeriyle Diyarbekir'e gidişi sebebiyle bölge muhafazası için yine Canbulad Bey görevlendirilmiştir (*Aym defter*, vrk. 425a, 14 Ramazan 959/3 Eylül 1552).

<sup>39</sup> BOA, *MD*, nr. 9, s. 61, hkm. 161, 10 Şevval 977/18 Mart 1570; BOA, *MD*, nr. 16, s. 280, hkm. 535, 8 Zilkade 979/23 Mart 1572. Okçu İzzeddinlü cemaatinden eşkıyalık yapanların yakalanması için ayrıca Zulkadir beylerbeyisi de görevlendirilmiştir (BOA, *MD*, nr. 19, s. 106, hkm. 228, 2 Safer 980/14 Haziran 1572).

<sup>40</sup> BOA, *MD*, nr. 5, s. 240, hkm. 619, 10 Cemâziyelevvel 973/3 Aralık 1565; BOA, *MD*, nr. 3, s. 133, hkm. 377-379, 29 Zilhicce 966/2 Ekim 1559.

Esasen Canbulad Beyin, daha önce de müfettiş olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Nitekim, teftisi yarıda kalan Antakya, Harim ve Gündüzlü gibi kazalarda, çeşitli işleri araştırmak için Canbulad Bey müfettiş olarak tayin edilmişti<sup>42</sup>. Yine, 1574 Mayısında, Ayintab ve Rumkale mukataalarından on bin flori zimmetinde bulunan Emir'den paranın tahsil edilmesi ve İstanbul'a gönderilme işi Canbulad Beye verildi<sup>43</sup>. Bu görevlendirme Osmanlı hükümetinin ona olan güveninin bir tezahürüdür. Zira Canbulad Beyin Kıbrıs adasının fethindeki çabaları ve özellikle Mağusa kalesinin alınmasında gösterdiği kahramanlık, onun bir yandan bölgedeki gücünü, rakip aileler üzerindeki etkinliğini arttırırken, öte yandan da bu hizmetleri sultana olan sadakatinin bir ispatı olmuştur.

### Cezayir (Ulyanoğlu) Seferinde Canbulad Bey

Canbulad Bey, sancağındaki asayiş ve çeşitli görevler dışında iki önemli sefere katılmıştır. Bu seferlerden birisi Cezayir (Ulyanoğlu) seferidir<sup>44</sup>. Bilindiği gibi Dicle nehri Bağdat'ı geçtikten sonra Fırat nehriyle birleşir ve Basra körfezine akar. İki nehrin birleştiği bu noktadan, körfezde denize ulaştığı yere kadar olan mesafede Şattü'l-Arab adaları olarak bilinen irili ufaklı 200 kadar ada bulunmaktadır<sup>45</sup>. Bu adalarda hâkimiyet kuran Ulyanoğlu'nun, 1565'te isyan etmesi üzerine Diyarbekir Beylerbeyisi İskender Paşa, Bağdad eyaletine tayin edilip bu sefer için serdar olurken; İmadiye hâkimi Hüseyin Bey ile kendisine Şehrizol eyaleti verilen Muzaffer Paşanın da askeri ile ona dahil olması emredilmiştir<sup>46</sup>. Bunların yanı sıra, Kilis sancakbeyi Canbulad Bey de Birecik tersane-

<sup>41</sup> BOA, *MD*, nr. 22, s. 113, hkm. 232, 5 Rebiülevvel 981/5 Temmuz 1573; BOA, *MZD*, nr. 2, s. 154, hkm. 430, 28 Zilkade 982/11 Mart 1575; BOA, *MD*, nr. 24, s. 61, hkm. 170, 5 Zilhicce 981/28 Mart 1574.

<sup>42</sup> TSMK, Koğuşlar kısmı, *MD*, nr. 888, vrk. 5a, 15 Muharrem 959/12 Ocak 1552.

<sup>43</sup> BOA, *MD*, nr. 24, s. 273, hkm. 731, 3 Safer 982/25 Mayıs 1574.

<sup>44</sup> Söz konusu seferin adı, Osmanlı vekayi-namelerinde (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 122; Mehmed bin Mehmed er-Rûmî, *Nuhbetü't-tevârih vel-ahbâr*, Haz. Abdurrahman Sağırlı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000, s. 275-276) "Ulyan-oğlu", "Cezâyir-i Irak-i Arab", "Cezâyir-i Irak"; arşiv vesikalardında (BOA, *MD*, nr. 7, s. 125, hkm. 322; s. 948, hkm. 2608; s. 264, hkm. 743) ise zaman "Ulyan-oğlu", çoğulukla "Cezâyir" olarak kaydedilmiştir.

<sup>45</sup> *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 122-123.

<sup>46</sup> *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 123; *Künhü'l-ahbâr*, vrk. 444b; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 276, 278. Ayrıca bkz. Seyyid Lokman, *Zübdetü't-tevârih*, Türk-İslam Eserleri Müzesi, nr. 1973, vrk. 78b. *Zübdetü't-tevârih* üzerine doktora çalışması yapmakta olan Durmuş Kandıra'ya, bu eserdeki Cezayir seferine dair kısımları tespit edip yararlanmamı sağladığı için teşekkürü bir borç bilirim.

sinde<sup>47</sup> sefer için gemi<sup>48</sup> inşa edip bu gemilerle sefere katılan askeri ve sefer zahiresini güneye, Basra'ya nakletmekle görevlendirildi.<sup>49</sup>

Canbulad Bey başlangıçta 300 adet gemi yapımı için “emin ve nâzır” tayin edilmiştir. 17 Muharrem 973/14 Ağustos 1565 tarihli hükümlé<sup>50</sup> asker nakli için 200, zahire nakli için de 100 adet olmak üzere toplam 300 adet gemiyi Birecik tersanesinde inşa ettirmesi emredilmişti. Ayrıca, bu iş için Galata'da Tersane-i Âmire mimarlarından Mustafa ile 2 nefer kalafatçı, 3 nefer neccar, 3 nefer kürek yontucu ve 1 nefer demirci olmak üzere toplam 10 kişi daha tayin edildi<sup>51</sup>. İnşa olunacak gemilerin kerestesi için Maraş, Ayıntab, Behisni ve Kâhta taraflarından ağaç kesilmesi<sup>52</sup> ve masrafların da Halep hazinesinden karşılanması uygun görülmüştu<sup>53</sup>.

Birecik tersanesinde yapımı planlanan ilk aşamadaki bu 300 gemiye, ihtiyacın fazla olması sebebiyle 24 Ağustos 1565 tarihinde toplam 100

<sup>47</sup> Birecik tersanesinin kuruluşu ve 16. yüzyılda tersanedeki çalışmalar hakkında bkz. Cengiz Orhonlu, Turgut İşiksal, “Osmanlı devrinde nehir nakliyatı”, *TD*, XIII/17-18 (İstanbul 1963), s. 79-84; İdris Bostan, *Osmanlı Bahriye Teşkilati: XVII. Yüzyılda Tersane-i Âmire*, Ankara 1992, s. 21; Ali Yılmaz, *XV. Yüzyılda Birecik Sancağı*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1996, s. 168-177; Nejat Göyünc, “Dicle ve Fırat nehirlerinde nakliyat”, *Bulleten*, LXV/243 (Ankara 2002), s. 655-660.

<sup>48</sup> Cezayir (Ulyanoğlu) seferi için Canbulad Beyin inşa ettireceği nehir ulaşım araçları için belgeler “gemi” kelimesini kullanırlarsa da bunun büyülüüğün konusunda bilgi vermezler. Ancak, daha önceki bazı arşiv kayıtları bu gemilerin Cezayir'deki su yollarında hareket edebilecek kabiliyette küçük olduğunu göstermektedir. Nitekim 1552 yılında Cezayir Araplarının cezalandırılması için yapılması öngörülen gemilerin diğer zamanlarda Fırat nehrinde kullanılan gemiler gibi olmayıp “... büyülüyü on nefer kürekçi ve on nefer tüfenkci ve peksimeülerin ve sârî levâzîmin almağa ... Fırat suyunda yürüyen gemiler gibi olmayıp deryâ sandalı üslûbunda olup vilâyet-i Cezîre'de sazlık içinde yürümeğe kâbil ...” olması öngörülmüştür (TSMK, Koğuşlar kısmı, *MD*, nr. 888, vrk. 344b, 9 Şaban 959/31 Temmuz 1552). Genel olarak Fırat nehrinde kullanılan gemiler ve cinsleri hakkında bkz. C. Orhonlu, T. İşiksal, *Aynı makale*, s. 123-124.

<sup>49</sup> *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 123; BOA, *MAD*, nr. 2775, vrk. 111b. Gemilerin yapımında Canbulad Bey ile birlikte Beni Rabia sancakbeyi Sinan Beyin de görevlendirildiği anlaşılırmakla (“Bağdad beylerbeyisine hüküm ki, hâliyâ Cezâyir mühimmâti için Birecik’de binâ olunacak gemiler husûsi hâliyâ A’zaz u Kilis ve Beni Rebi’â sancakları beyleri Canbulad ve Sinan dâme izzehümâya emriüm olmuşdur...” (BOA, *MD*, nr. 5, s. 164, hkm. 394, 22 Rebiülevvel 973/17 Ekim 1965) birlikte görevinin ne olduğu ve devam edip etmediği konusunda başka bir kayda rastlanılmadı.

<sup>50</sup> BOA, *MAD*, nr. 2775, s. 222.

<sup>51</sup> *Aynı defter*, s. 179, Selh-i Muharrem 973/27 Ağustos 1565.

<sup>52</sup> *Aynı defter*, s. 324, 29 Safer 973/25 Eylül 1565.

<sup>53</sup> *Aynı defter*, s. 222, 17 Muharrem 973/14 Ağustos 1565.

gemi daha eklenerek inşa edilecek gemi sayısı 400 adede çıkarıldı<sup>54</sup>. İlave edilen gemilerden 50'sinin asker ve 50'sinin de zahire taşımı öngörülü müştü. Gemilerin yapımına zaman kaybedilmeden başlanacak ve Basra'ya gönderilmek üzere sonbahara kadar inşa edilmiş olacaktı<sup>55</sup>. Bu arada hazırlanan gemilere Halep, Kilis, Ayıntab, Birecik, Rumkale, Gerger-i Kâhta, Behisni ve Ruha kadılıklarından yirmișer nefer de kürekçi tayin edildi<sup>56</sup>.

Canbulad Beyin, görevlendirilmesinden 7 ay sonra, 1566 yılı Ocak ayında ortalarında 150 zahire gemisinin tamamı ile 250 asker gemisinin çoğunuğun inşasını bitirdiği anlaşılmaktadır<sup>57</sup>. Tersane hizmeti ve gemi inşasında gösterdiği bu başarıdan dolayı da kendisine 30.000 akça terakki verildi<sup>58</sup>.

Osmanlı yönetimi bir yandan yapımı tamamlanan gemilerin güneşten ve yağmurdan zarar görmemeleri için Canbulad Beyin özen göstermesini isterken<sup>59</sup>; öte yandan Kilis sancakbeyinin Bağdat Beylerbeyisi İskender Paşa ile sürekli haberleşip beylerbeyinin uygun gördüğü zamanda gemilerin ulaştırılması ve zamanından önce suya indirilmemesi için emirler gönderiyordu<sup>60</sup>. Ancak sefer bölgesi olan Basra'da zahire sıkıntısı çekilmesi sebebiyle yapımı tamamlanan gemilerden 20 tanesinin, Basra'ya zahire götürmek üzere, 1566 yılı Nisanında suya indirilmesi uygun görüldü<sup>61</sup>.

Cezayir seferindeki çatışmalar, 1567 yılı ortalarında başlamış ve Ocak 1568'de sona ermiştir<sup>62</sup>. Kâtip Çelebi ve özellikle Mehmed bin Mehmed'in

<sup>54</sup> *Aynı defter*, s. 171, 27 Muharrem 973/24 Ağustos 1565. Kâtip Çelebi ve Mehmed bin Mehmed'in Canbulad Beyin 550 gemi hazırladığına dair kayıtlarına (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 123; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 276) bakılırsa, 300'den 400 adede çıkarılan gemi sayısının daha sonradan ihtiyaç doğrultusunda arttırılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

<sup>55</sup> BOA, *MAD*, nr. 2775, s. 324, 29 Safer 973/25 Eylül 1565.

<sup>56</sup> BOA, *MD*, nr. 7, s. 948, hkm. 2608, 11 Cemâziyelâhir 976/1 Aralık 1568.

<sup>57</sup> “*Canbulad Beye hüküm ki, mektûb gönderüp emrüm üzere gemiler hizmetine mübâşeret idüp yüzelli pâre mükemmel gemiirişüp suya inmek üzere olup ve ikiyüzelli küt'a asker gemilerinin dahi ekseri itmâma işrişüp ...andan gayri her ne dimîs isen ma'lûm olup buyurdum ki...*” (BOA, *MD*, nr. 5, s. 315, hkm. 821, 23 Cemâziyelâhir 973/15 Ocak 1566).

<sup>58</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 310, 25 Şevvâl 974/5 Mayıs 1567.

<sup>59</sup> BOA, *MD*, nr. 5, s. 302, hkm. 786, 9 Cemâziyelâhir 973/1 Ocak 1566.

<sup>60</sup> *Aynı defter*, s. 315, hkm. 821, 23 Cemâziyelâhir 973/15 Ocak 1566; s. 324, hkm. 849, 23 Cemâziyelâhir 973/15 Ocak 1566.

<sup>61</sup> *Aynı defter*, s. 500, hkm. 1360, 11 Ramazan 973/1 Nisan 1566.

<sup>62</sup> *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 125.

bize aktardığına göre<sup>63</sup> Canbulad Bey, 2.000 yeniceri, 200 topçu, kendi ocaklısı Kilis ve Halep çevresinden topladığı 6.000 kişilik asker ile 11 Temmuz 1567 tarihinde Birecik'ten yola çıktı<sup>64</sup>. Önce Necm kalesine ve devamlı oğlunun sancağı olan Balis'e gelip orada birkaç gün dinlendikten sonra Caber, Rakka, Siffin, Deyr, Rahbe, Âne, Hadis ve Hit güzergâhı ile 4 Ağustos'ta Fellüce'ye, birkaç gün sonra da Hille'ye vardı. Bölge çok sıcak olduğundan havalar soğuyuncaya kadar yaklaşık 2 ay burada kaldı. Amâhiyye ile Semâvât sancakları geçilip Arce isimli mahalle, oradan da Ebû Gülbîn Boğazi'na ve Dicle ile Fırat nehirlerinin birleştiği yerdeki adaların başı olan Sadrü'd-dâr'a ulaştı.

Bu arada donanmanın Canbulad Beyin komutasında Hille'den ayrıldığı sırada, Serdar ve Bağdad Beylerbeyisi İskender Paşa da askeriyle birlikte Bağdat'tan hareket etmiş ve Canbulad Bey ile Zertürk (Zirtök ?) kalesi yakınlarında karşılaşımıştı. Bu buluşmadan sonra Canbulad Bey, bölgedeki önemli adalardan Sadrü'l-bahran'a asker çıkartıp Araplara saldırılmış, şiddetli çarışmalardan<sup>65</sup> sonra ada Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Özellikle Cezayir bölgesinde akarsuyun geçtiği Remle'de şiddetli çatışmalar oldu. Osmanlı askerlerinin suyun iki yakasına birer kale inşa etmeleri ve Araplar için ekonomik öneme sahip hurma ağaçlarının kesilmeye başlanmasıyla savaşın seyri Osmanlılar lehine döndü. Ulyanoğlu ile birlikte Cezayir'in ileri gelenleri barış istemek zorunda kaldılar ve Ulyanoğlu, Osmanlı sultanına gönderdiği mektup ile itaatini bildirdi. Bu savaş sonucunda Ulyanoğlu'nun kardeşi Mir Sultan'a Bevvab sancağı verilirken, oğlu da 60 akça ile Dergâh-ı âli müteferrikalığına alındı<sup>66</sup>. Barış sağlandıktan

<sup>63</sup> *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 123-125; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 276-279. Mehmed bin Mehmed, eserin-deki Cezayir seferi kısmını müellif adını vermediği ancak doğrudan bu sefere hasredilmiş önemli bir kaynağı kullanarak kaleme almıştır (A. Sağırlı, *Aynı tez*, s. 60). Ayrıca eserinde sefer güzergâhını verirken Canbulad Beyin uğradığı şehir ve kalelerin kısaca tarihi ve ekonomisi hakkında bilgi aktarıp fizikî durumlarını da tasvir etmektedir (*Nuhbetü't-tevârih*, s. 276-282).

<sup>64</sup> Seyyid Lokman, Canbulad Beyin emir üzere 200 gemi ile sefere katıldığını belirtir (*Zübdetü't-tevârih*, vrk. 78b).

<sup>65</sup> "... ol hînde şîr-i dilîr-i meydân-ı şecâ'at kapudân-ı mezbûr Canbolad Bey cümleden mukadem evlâd ve sâyir aşiret sekanları ile kenara çeküp ve Arab'ın metrisleri üzerlerine hücüm idüp mübâşir-i cidâl u kitâl olmağla hadden ziyâde sa'y u gûşîşden sonra âkbet cünd-i İslâm galib olup ol mahalde bî-hadd Arab eşkiyâsi gûşte ve helâk oldilar ve kapudân-ı müşarün-ileyhin dahi nâmdâr ve yarar âdemleri düştüp rütbe-i şehâdete irdiler" (*Nuhbetü't-tevârih*, s. 279).

<sup>66</sup> BOA, MD, nr. 7, s. 264, hkm. 743, 21 Receb 975/21 Ocak 1568; s. 493, hkm. 1424, 16 Zilkade 975/13 Mayıs 1568; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 124-125; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 279-281; Seyyid Lokman, *Zübdetü't-tevârih*, vrk. 78b.

sonra Kapudan Canbulad Bey,<sup>67</sup> donanmasına ait gemilerle Sâ'iyye'ye geldi. Burada Ulyanoğlu'nun kardeşi Mir Sultan, 50 adet gemi ile gelerek Canbulad Beyi karşılamış ve ona kılavuzluk etmiştir<sup>68</sup>.

Cezayir seferinde gereği gibi hizmette bulunduğu için Şehrizol ve Basra beylerbeyileriyle birlikte sultanın övgüsüne mazhar olan Canbulad Bey<sup>69</sup>, Ulyanoğlu'nun itaatinden sonra da bir müddet Cezayir bölgesinde kaldı. Nihayet 1568 Şubat ayı sonlarında Bağdat'a gitmek üzere hareket etmiş, buradan da Kilis'e dönmek üzere Halep'e yönelmiştir<sup>70</sup>.

### Kıbrıs Seferinde Canbulad Bey

Canbulad Beyin katıldığı diğer ve en önemli sefer, Kıbrıs seferidir. Kıbrıs adasının fethi için 1570 Martından Mayıs'a kadar üç aşamada İstanbul'dan hareket eden Osmanlı donanması<sup>71</sup>, 10 Haziran'da Finike'ye ulaştı<sup>72</sup>. Burada 20 gün kalan donanma daha sonra Kıbrıs adasına hareket etmiş, Baf açıklarından geçerek 2 Temmuz'da Limasol, 3 Temmuz'da Larnaka önlerine gelip ertesi gün Tuzla iskelesine asker ve teçhizat çıkarmaya başlamıştı. Anadolu'nun güney sahillerinden gelen takviye birliklerinin 22 Temmuz'dan birkaç gün önce Larnaka'ya ulaşmasıyla da Lefkoşa kalesine hareket için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. 25 Temmuz'da Lefkoşa önlerine gelen askerî birlikler, 45 günlük muhasaradan sonra 9 Eylül 1570 tarihinde kaleyi teslim aldı. Kış şartları sebebiyle ara verilen Mağusa kalesinin fetih hazırlıkları ise 1571 yılı Mayıs ortalarına kadar sürmüştü. Şiddetli çarşışmalardan sonra Mağusa kalesi de 1 Ağustos 1571'de Osmanlı idaresine girmiştir<sup>73</sup>.

<sup>67</sup> Canbulad Beyin seferdeki kapudanlık görevi için bkz. BOA, *MD*, nr. 7, s. 948, hkm. 2608, 21 Cemâziyelâhir 976/11 Aralık 1568.

<sup>68</sup> *Nuhbetü'l-tevârih*, s. 281; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 125.

<sup>69</sup> BOA, *MD*, nr. 7, s. 264, hkm. 743, 21 Recep 975/21 Ocak 1568.

<sup>70</sup> *Nuhbetü'l-tevârih*, s. 281-282; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 125.

<sup>71</sup> Donanmanın İstanbul'dan hareketi, gemi ve asker sayısı ile donanmanın güzergâhi hakkında bkz. *Künhiü'l-ahbâr*, vrk. 471b; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 129-130; *Tarih-i Selânikî*, I, s. 77; *Nuhbetü'l-tevârih*, s. 331-332; Hammer, *Devlet-i Osmaniye Tarihi*, trc. M. Ata, İstanbul 1329-1330, V, 252; George H. Hill, *A History of Cyprus*, Cambridge 1948, III, 892-896; İ. H. Danişmend, *Aynı eser*, (1971), II, 393-394; H. Fikret Alasya, *Tarihte Kıbrıs*, Ankara 1988, s. 34-38; A. Cemal Gazioglu, *Kıbrıs'ta Türkler (1570-1878)*, Lefkoşa 1994, s. 32, 36-42; İdris Bostan, "Kıbrıs seferi günlüğü ve Osmanlı Donanması'nın sefer güzergâhi", *Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi*, Haz. A. Ahmetbeyoğlu-E. Afyoncu, İstanbul 2001, s. 17-30.

<sup>72</sup> BOA, *MD*, nr. 8, s. 3, hkm. 39, 6 Muharrem 978/10 Haziran 1570.

<sup>73</sup> Osmanlı donanmasının güzergâhi ile adadaki kalelerin muhasara ve fetih tarihlerindeki farklılıklar için bkz. H. F. Alasya, *Aynı eser*, s. 37-39, 41, 45-52; A. C. Gazioglu,

Yukarıda kısaca kronolojisini verdiği Kırıç seferinde yer alıp hem Lefkoşa hem de Mağusa kalesinin muhasarasında bulunmuş ve büyük yararlılıklar göstermiş olan Canbulad Bey, muhtemelen donanmanın asker ve mühimmatı Kırıç'a nakletmek üzere Finike'de bulunduğu sırada değil, gemilerin Tuzla'ya asker çıkarmasından birkaç gün sonra orduya dahil olmuştur. Bilindiği gibi 10 Haziran 1570 tarihinde, İstanbul'dan Finike limanına gelen Osmanlı donanması, burada 20 gün kalıp bir yan dan mühimmat ve zahire eksigini tamamlarken öte yandan sefere katılan askeri adaya geçirmek üzere beraberine almıştı.<sup>74</sup>

Ancak bu askerlerin idarî dağılımları konusunda net bilgilere sahip değiliz. Osmanlı vekayi-nameleri, donanmaya katılan eyaletlerin hangileri olduğu konusunda ikiye ayrılır. Asker naklinde yapılacak işlerle ilgili Teke beyine, Antalya ve Elmalı kadılarına hitaben yazılan hükümler<sup>75</sup> ile bazı timar terakkileri ve çeşitli cezalara ait arşiv kayıtları<sup>76</sup> da askerin donanmaya katıldığına dair bilgileri doğrularken bunların kimler olduğu ve idarî dağılımları konusunda ayrıntıya girmez. Kırıç adasının fethi konusunda müstakil ve oldukça ayrıntılı bir eser kaleme alan ve muhtemelen sefere bizzat katılmış olan Pîrî Efendiye göre<sup>77</sup> gemiler, Finike'de iken Anadolu Beylerbeyisi İskender Paşa ve Karaman Beylerbeyisi Hasan Paşa ile Rumeli eyaletinden Avlonya, Yanya, Ohri, Elbasan, Prizren ve İnebahtı sancakbeyleri askeriyle birlikte donanmaya dahil olmuşlardır.

Gelibolulu Mustafa Âli, Mustafa Selânikî ve Peçuylu İbrahim gibi müellifler, Pîrî Efendinin belirttiği Anadolu, Karaman ve Rumeli askeri yanında Rum Beylerbeyisi Behram Paşa, Zulkadriye Beylerbeyisi Mustafa Paşa, Şehrizol eyaletinden mazûl Muzaffer Paşa ve Halep Beylerbeyisi Dervîş Paşa ile Kilis Sancakbeyi Canbulad Beyin de askeriyle birlikte Fi-

*Aynı eser*, s. 38, 40, 47, 57, 62, 73. Osmanlı kara ve deniz kuvvetlerinin harekatı için bkz. G.H. Hill, *Aynı eser*, III, 918 vd. Emin Aysen, *Kıbrıç seferi (1570-1571)*, Ankara 1971, s. 80-89.

<sup>74</sup> Pîrî Efendi, *Fethiyye-i Cezîre-i Kıbrıç*, yay. Harid Fedai, Ankara 1997, s. 7-8; *Künhü'l-ahbâr*, vrk. 471b; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 130; *Tarih-i Selânikî*, I, 78; Şenol Çelik, "Osmanlı Devleti'nin Kırıç seferindeki asker ve zahire naklinde İçel sancağının rolü", *İkinci Uluslararası Kıbrıç Araştırmaları Kongresi (24-27 Kasım 1998)'ne Sunulan Bildiriler*, Gazimağusa 1999, II, 107-108; İ. Bostan, *Aynı mak.*, s. 23, 32-33.

<sup>75</sup> BOA, *MD*, nr. 9, s. 95, hkm. 241, 25 Zilhicce 977/31 Mayıs 1570; s. 97, hkm. 248, 29 Zilhicce 977/4 Haziran 1570.

<sup>76</sup> BOA, *MD*, nr. 8, s. 9, hkm. 104, 23 Muharrem 978/27 Haziran 1570; s. 9, hkm. 111, 15 Muharrem 978/19 Haziran 1570; s. 134, hkm. 1532, 18 Rebîülâhir 978/ 19 Eylül 1570.

<sup>77</sup> Pîrî, s. 8.

nike'de donanmaya katıldığını kaydederler<sup>78</sup> ise de bu gerçeği yansıtmaz. Sefere katılan bütün askerin aynı anda adaya naklolunamayacağı, Halep, Zulkadriye ve Kilis askerinin adaya geçmek için Payas gibi kendilerine daha yakın bir liman var iken Finike limanına gelmelerinin coğrafi olarak zor olduğu dikkate alındığında, sefere bizzat katılan Pîrî Efendinin verdiği bilgilerin doğruluğuna hükmedilebilir.

Nitekim Lefkoşa kalesinin muhasarası öncesinde Halep beylerbeyisine hitaben yazılan bir hükümde<sup>79</sup>, Halep beylerbeyisinin Şam ve Halep'ten toplanacak askere serdar olması ve bunlarla birlikte uygun göreceği bir limandan Kıbrıs adasına geçmesi emredilmektedir. Ayrıca bu hükümden, daha önce Kilis Sancakbeyi Canbulad Beye kavvâs (okçu asker) ihracı için Dergâh-ı mu'allâ çavuşlarından Mustafa Çavuş ile ferman gönderildiği ve Canbulad Beyin toplanacak kavvâslarla birlikte Kıbrıs'a geçmek üzere idarî olarak bağlı bulunduğu Halep beylerbeyisinin serdarlığında en uygun limana gitmesi gerektiği de anlaşılır. Yine 17 Rebiülâhir 978/1 Eylül 1570 tarihli bir hükümde<sup>80</sup> ise Osmanlı donanmasının Kıbrıs'a

<sup>78</sup> *Künhi'l-ahbâr*, vrk. 459b; *Tarih-i Selânikî*, I, 78; Peçuylu İbrahim, *Tarih*, I, 486. Mustafa Âlî ile Peçuylu İbrahim, Selânikî'den farklı olarak Halep Beylerbeyisi Dervîş Paşa ve askerlerinden bahsetmekle birlikte Canbulad Beyin ismini vermezler (göst. yerler). Mehmed bin Mehmed ve Kâtib Çelebi, sefere katılan bütün beylerbeyilerini bir arada sıralamanın yanında, bunların ne şekilde adaya geçikleri konusunda bir açıklamada bulunmazlar (*Nuhbetü'l-tevârih*, s. 331; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 129). Ancak her iki müellif de Lala Mustafa Paşanın, Tuzla'ya çıktıktan sonra orada yapılan işleri aktarırlarken, Piyale Paşa'ya Kıbrıs için denizden yardıma gelecek olan Hristiyan gemilerine engel olması ve Halep ile Şam askerini adaya getirmesi emrinin verildiğini belirtirler (*Nuhbetü'l-tevârih*, s. 281; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 130) ki; bu durumda Mehmed bin Mehmed ve Kâtib Çelebi, Canbulad Bey ile birlikte Halep askerini, Finike'den gelen ilk grup içerisinde dahil etmemiş olmaktadır.

<sup>79</sup> “Haleb beylerbeyisine hüküm ki, bundan akdem kidvetü'l-ümerâ'i'l-kirâm Kilis Beyi Canbulad ve Samsad Beyi Behlûl dâme izzuhümâya kavvâs ihrâci için Dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından Mustafa Çavuşla emr-i şerîfim gönderiliüp ve sana dahi ‘Şam ve Haleb’den ta'yîn olunan ümerâ ve sâyîr asâkire serdâr olup Kibrus'a geçmeye münâsib gördüğün iskeleye gelesin ve baruti bile alup getüresin’ deyu emriüm olmuşdu...” (BOA, Bâb-ı Âsafî, Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme (A.DVN.MHM), nr. 932, s. 32, hkm. 60, 18 Zilkade 977/24 Nisan 1570).

<sup>80</sup> “Vezîr Piyâle Paşa'ya hüküm ki, Südde-i sa'adetime mektûb gönderüp donanma-yı hümâyûn ile Kibris'a asker çıkarıldıkda cezîreye çıkan asker mübâlağa asker olmayup Şam Trablus'u'ndan mersûl asker getürmeyince mübâşeret olunmak münâsib görülmemeğle Şam Trablus'u'ndan Halep askerin ve kavvâs tâifesin ve Zulkadriye ve Rum beylerbeyilerin ve Silifke'de olan piyâde tâifesin ve kavvâsin Karaman ve Rumili ve gayrîdan hazır olan askerin yirmi bin mikdârın âdem ve iki binden ziyâde at alup Tuzla'ya varup cezîreye geçirildükden sonra emr-i şerîfim üzere tevakkuf olunmayup otuz pâre gemi alup Safer'in on

asker çıkardığında gemilerdeki asker sayısının ada kalelerinin muhasarasaına yeterli olmadığı ve henüz Halep eyaleti askerlerinin adaya gelmediği; Vezir Piyale Paşanın sayıları toplam olarak yirmi bine ulaşan Halep, Zulkadriye ve Şam askeri ile donanmaya yetişemeyip Silifke'de toplanan Karaman, Rumeli ve diğer yerlerden gelen askerleri 22 Temmuzdan birkaç gün önce Tuzla limanına çıkardığı ifade edilmektedir<sup>81</sup>.

Finike limanından hareket eden Osmanlı donanması, 2 Temmuzda Limasol'a kısmi bir çıkış yapmış ve buradaki Leftari kalesi Türklerle teslim olmuştu. Serdar Lala Mustafa Paşa, Limasol'da küçük bir askeri birlikle birkaç gemi bırakarak Larnakaya hareket etti. Larnaka önlerine gelen Türk donanması, 4 Temmuz'da Tuzla limanına asker ve teçhizat çıkarmaya başladı<sup>82</sup>. Serdarın karaya çıkarak çadır kurdurduğu, seferin seyri konusunda çalışmaların yapıldığı ve hazırlıkların son kez gözden geçirilip henüz Lefkoşa'ya hareket edilmediği bir sırada, Canbulad Bey ile Finike'de donanmaya katılmayan diğer askerlerin Larnaka'ya geldikleri anlaşılmaktadır<sup>83</sup>.

Nitekim, askerin Tuzla'da karaya çıkarak silâh ve topların gemilerden alındığını, Serdar Lala Mustafa Paşanın çadırının Larnaka'da kurulduğunu kaydeden Pîrî Efendi, Lefkoşa kalesinin fethi için son hazırlıkların

<sup>81</sup> sekizinci günü Cum'a-ertesi emr olunan yerbere teveccüh eylediğin ... bildiriip ..." (BOA, MD, nr. 14/1, s. 294, hkm. 422).

<sup>82</sup> Kıbrıs seferi ve özellikle Lefkoşa muhasarası hakkında önemli bilgiler veren Diedo ile Angelo Calepio da Canbulad Beyden bahsetmeksızın, Osmanlı askerinin adaya iki aşamada ulaştığını aktarırlar. Diedo, Mustafa Paşanın sefere katılan askerlerin tamamı gelmeden kalelerin muhasarasına başlamadığını, geri kalan kara gücünü getirmek üzere 80 kadırga ve diğer gemileri Trablusgarp ve Karaman kıyılarına gönderdiğini ve birkaç gün içinde bu kuvvetlerin de adaya geldiklerini belirtir. Angelo Calepio ise Kıbrıs adasına çıkan Mustafa Paşanın tüm kuvvetlerini toplamadan Larnaka'dan ayrılmak istemediğini, geri kalan atları ve askerleri getirmek üzere Ali Paşayı Antalya körfezine, Piyale Paşayı da Lazkiyye'ye gönderdiğini ve komutanların 21 Temmuzda istenen takviye güçler ile adaya geri döndüklerini belirtir (Claude Dalaval Cobham, *Excerpta Cypria: Materials of a History of Cyprus*, Cambridge 1908, s. 90, 132).

<sup>83</sup> Pîrî, s. 8; *Künhi'l-ahbâr*, vrk. 460a; Diedo, *Excerpta Cypria*, s. 90; İ. Bostan, *Aynı mak.*, s. 24, 33.

<sup>84</sup> Bilindiği gibi Osmanlı donanması, 30 Haziran 1570 tarihinde Kıbrıs adasına hareket ederken yaklaşık 80 parça gemi ile Piyale Paşa, Anadolu'da kalan askeri (ki bu asker içerisinde Canbulad Bey ile askerleri de vardır) taşımak ve Kıbrıs'a çıkacak olan Osmanlı askerini denizden korumak için görevlendirilmişti (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 130. Ayrıca bkz. Pîrî, s. 9; *Künhi'l-ahbâr*, vrk. 459b; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 333).

yapıldığı bir sırada Ayaş yakınlarındaki Payas iskelesinden gemilere binen Rum, Zulkadriye ve Halep eyaleti askerlerinin orduya katıldığını belirtir ve zaman olarak da serdarın Lefkoşa kalesine hareket etmeden hemen önce, sefer güzergâhi için yaptığı divan görüşmesinden bir gün öncesini verir<sup>84</sup>. Pîrî Efendiye göre ordu, Lefkoşa kalesine 19 Safer/23 Temmuz'da yöneldiğinden<sup>85</sup>, divanın toplantı tarihi ile Canbulad Bey ve diğer askerlerin orduya katılış tarihleri 23 Temmuzdan birkaç gün önce olmalıdır. Pîrî Efendinin zikrettiği Canbulad Bey ile diğer askerlerin adaya çıkış ve orduya katılış tarihleri, arşiv kayıtlarıyla örtüşmekle<sup>86</sup> birlikte, divanın toplanma zamanı konusunda farklılık vardır<sup>87</sup>.

Adaya çıkıp orduya katılan Canbulad Bey, Lefkoşa'nın fethinde Halep Beylerbeyisi Dervîş Paşa ile birlikte görev almıştır. Lefkoşa kalesinin muhasarasında, Anadolu Beylerbeyisi İskender Paşa ve Karaman Beylerbeyisi Hasan Paşa Mağusa kapısının sol tarafında kalan Prodokataro tabyasının karşısına yerleşmiştir. Şehrizol eyaletinden mazûl Muzaffer Paşa, Davile burcu önlerinde yerini alırken Halep Beylerbeyisi Dervîş Paşa ile Kilis Sancakbeyi Canbulad Bey de Tripoli burcu karşısında, kalenin batı yönünde mevzilendiler<sup>88</sup>.

Gerek Pîrî Efendi ile Mehmed bin Mehmed ve gerekse Falchetti ve özellikle Sozomeno, Diedo ile Calepio gibi yazarlar, Lefkoşa kalesinin muhasası sırasında yaşananlar konusunda bilgi vermekle<sup>89</sup> birlikte,

<sup>84</sup> Pîrî, s. 9-10.

<sup>85</sup> Pîrî, s. 10. Ordunun Lefkoşa kalesine hareketi ile Pîrî Efendinin verdiği bu tarihin bir değerlendirmesi için bkz. İ. Bostan, *Aynı mak.*, s. 26, dipnot 56.

<sup>86</sup> Vezir Piyale Paşa hitabın 17 Rebiülevvel 978/19 Ağustos 1570 tarihli hükümden (BOA, *MD*, nr. 14/1, s. 294, hkm. 422) belirtilen askerin 18 Safer/22 Temmuz'dan birkaç gün önce adayavardığı anlaşılmaktadır. Hükmün Latin harfeline çevirisi için bkz. Bu çalışma, dipnot 80.

<sup>87</sup> Sefer mühimmesinde, askerin Tuzla'ya çıktığı ve topların karaya nakledildiği gün (Selh-i Muhamrem/4 Temmuz), Lefkoşa kalesinin fethine de niyet edildiği kaydedilmiştir: “Yevmî's-sülesâ, fi selh-i Muhamremü'l-harâm 978. Bugün bi-inâyeti'llahi te'âlâ Tuzla'ya ordu gelüp toplar çıkarılıp kal'a-i Lefkoşa'nın fethine niyyet olundi” (İ. Bostan, *Aynı mak.*, s. 33). Pîrî Efendi (s. 10) ile Mehmed bin Mehmed (*Nuhbetü't-tevârih*, s. 332) dışındaki Osmanlı vekayi-nameleri, Tuzla'ya çıkış ve otağın kuruluşunu aktarmakla birlikte divandan söz etmezler (*Künhü'l-ahbâr*, vrk. 459b; Selânikî, I, 78; Peçuylu İbrahim, s. 486; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 130).

<sup>88</sup> A. C. Gazioğlu, *Aynı eser*, s. 48. Ayrıca bkz. H. F. Alasya, *Aynı eser*, s. 38-39; E. Aysen, *Aynı eser*, s. 93.

<sup>89</sup> Pîrî, s. 12-20; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 333-335; *Excerpta Cypria*, s. 80-142. Özellikle bkz. Sozomeno ve Calepio, *Excerpta Cypria*, s. 82-86, 137-142.

kuşatmaya katılan beylerden ve onların çabalarından birkaç cümle dışında söz etmezler<sup>90</sup>. Bu kaynaklarda, Canbulad Beyin muhasara sırasında konumu dışında bir bilgiye rastlanmaz. Bununla birlikte ibtidâdan timar ve çeşitli terakkilere ait arşiv kayıtlarından, Canbulad Beyin Lefkoşa kale-sinin kuşatmasında aktif rol aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Canbulad Bey, merkeze yazdığı çok sayıdaki mektupta, birlikte çarpıştığı emrindeki askerlerin -ki bunların çoğu “garip yiğitler”dir- hizmetlerinden övgüyle bahsedip karşılığında terakki ya da ibtidâdan timar talep etmiş ve bu istekleri kabul edilmiştir<sup>91</sup>.

Dikkati çeken bir diğer konu da timar kayıtlarının önemli bir kısmının ibtidâdan verilen timarlar olmasıdır. Bu kişiler Canbulad Bey ile sefere katılan Kilis ve çevresindeki gönüllüler ya da kavvâslar olmalıdır. Nitekim, Halep beylerbeyisine hitaben yazılan 18 Zilkade 977/24 Nisan 1570 tarihli hüküm bunu doğrular niteliktedir. Bu hükümden, daha önce Kilis Sancakbeyi Canbulad Bey ile Samsad Sancakbeyi Behlül Beye kavvâs toplaması; Halep beylerbeyisine de Şam ve Halep askerine serdar olup barut ile birlikte Kıbrıs'a geçmek üzere uygun görücegi limana gelmesi için emir gönderildiği belirtilip, nelerin yapıldığı ve son durumun ne olduğu sorulmakta, konuya özen gösterilmesi istenmektedir<sup>92</sup>. Yine Mağusa kalesinin fethi için hazırlıkların yapıldığı bir sırada, Canbulad Beyden sancağından kavvâs ve piyade toplaması talep edilirken sık sık önceki yıla, yani Lefkoşa kalesinin fethine atıfta bulunulur<sup>93</sup>. Öte yandan, Serdar Lala Mustafa Paşa'nın çağrısına üzerine timar sahibi olmak için Anadolu'nun birçok yerinden çok sayıdaki gönüllünün de adaya geçtiği bilinmektedir<sup>94</sup>.

<sup>90</sup> Pîrî Efendi ile Mehmed bin Mehmed, karşı saldırırda bulunan Karaman Beylerbeyisi Hasan Paşadan söz ederken (Pîrî, s. 13; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 333); Diedo, muhasara sonunda “*Halep Paşası'nın*” (Halep Beylerbeyisi Dervîş Paşa) şehrle Tripoli kapısından girişini aktarır (*Excerpta Cypria*, s. 95).

<sup>91</sup> BOA, *MD*, nr. 8, s. 26, hkm. 304, 14 Cemâziyelevvel 978/14 Ekim 1570; s. 98, hkm. 1086, 5 Rebiülevvel 978/7 Ağustos 1570; BOA, *MD*, nr. 11, s. 17, hkm. 128, 19 Cemâziyelevvel 978/19 Ekim 1570; s. 48, hkm. 346, Gurre-i Cemâziyelevvel 978/1 Ekim 1570; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 38, s. 275, 19 Muharrem 980/1 Haziran 1572; s. 278, 29 Rebiülevvel 980/9 Ağustos 1572.

<sup>92</sup> BOA, A.DVN.MHM, nr. 932, s. 32, hkm. 60, 18 Zilkade 977/24 Nisan 1570.

<sup>93</sup> Örnek olmak üzere bkz. BOA, *MD*, nr. 14, s. 836, hkm. 1215, 27 Recep 978/25 Aralık 1570.

<sup>94</sup> Pîrî, s. 38-39; Paruta da başta Karaman ve Suriye kıyılarından olmak üzere her bölgeden ellibinden fazla gönüllünün Kıbrıs'a gerek orduya katıldığına rapor edildiğini kaydeder (Claude Dalalal Cobham, *Excerpta Cypria Materials of a History of Cyprus*, Türkçe çevr. Ata Atun, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, Ankara 2002, s. 62).

Lefkoşa kalesinin fethinden (9 Eylül) sonra Mağusa kalesinin muhasarasına girişi olmuş, fakat kalenin müstahkem olması ve kış mevsiminin gelmesi sebebiyle Mağusa'nın fethi 1571 yılı baharına bırakılmıştı<sup>95</sup>. Canbulad Beyin, Aralık 1570 tarihinden önce askeriyle birlikte Kilis'e dönüp Mağusa muhasarası için kavvâs ve diğer yaya askeri topladığı ve 1571 yılı Martından önce de adaya dönmediği görülür<sup>96</sup>.

Canbulad Beyin Kilis'te bulunduğu bu süre içerisinde divan, 1570 yılı Aralık ayından başlamak üzere 1571 yılı Mart ayı ortalarına kadar kendisine 10'un üzerinde hüküm göndererek kavvâs ve piyade toplayıp Kıbrıs adasına ulaştırmasını emretmiştir. Buna göre sancakta her 6 haneden 1 kavvâs çıkarılacak, karşılığında avarız vergisinden muaf olunacaktı<sup>97</sup>. 27 Receb 978/25 Aralık 1570 tarihli ilk hükmüle<sup>98</sup> kavvâsların toplanıp gönderilmek üzere hazır edilmesi istenirken, Şubat ve Mart aylarıyla birlikte ısrarlı ve uyarıcı bir üslûp ile kavvâsların ve diğer piyadelerin gecikmeden gönderilmesi için hükümler<sup>99</sup> yazılmaya başlanmıştır ki, bu aylar Mağusa muhasarası hazırlıklarının yoğunluğu ve takviye birliklerinin adaya gelmeye başladığı zamana denk düşer. Öyle anlaşılıyor ki, bir yandan Canbulad Bey, asker toplamakta güçlük çekerken öte yandan devlet, bölgeden gelecek kavvâslara ihtiyaç duymaktadır<sup>100</sup>.

1571 Martının ortalarına kadar henüz yeteri kadar asker toplayamadığı ve Kıbrıs adasına geçemediği anlaşılan Canbulad Beyin, Nisan ayı sonlarında Kıbrıs'a ulaştığı görülür. Nitekim Pîrî Efendi, tarih vermeden

<sup>95</sup> Pîrî, s. 25; *Künhi'l-ahbâr*, vrk. 460a.

<sup>96</sup> BOA, *MD*, nr. 14, s. 836, hkm. 1215, 27 Receb 978/25 Aralık 1570; BOA, *MD*, nr. 12, s. 89, hkm. 192, 19 Şevvâl 978/16 Mart 1571. Canbulad Bey ile birlikte sancığından kavvâs ihraç eden Samsad Sancakbeyi Behlül Bey de askeriyle birlikte yaklaşık aynı tarihlerde, Kasım 1570'ten önce sancığına dönmüştür (BOA, *MD*, nr. 11, s. 68, hkm. 475, 11 Cemâziyelâhir 978/10 Kasım 1570).

<sup>97</sup> *MD*, nr. 12, s. 27, hkm. 54, 22 Ramazan 978/17 Şubat 1571.

<sup>98</sup> BOA, *MD*, nr. 14, s. 836, hkm. 1215.

<sup>99</sup> *MD*, nr. 12, s. 27, hkm. 54, 22 Ramazan 978/17 Şubat 1571; s. 89, hkm. 192, 19 Şevvâl 978/16 Mart 1571; s. 115, hkm. 248, 7 Şevvâl 978/4 Mart 1571.

<sup>100</sup> Canbulad Bey, Kıbrıs adasının fethini ve özellikle İnebahtı yenilgisini (7 Ekim 1571) takip eden günlerde de, donanmanın ihtiyacını karşılamak için (BOA, *MD*, nr. 12, s. 579, hkm. 1100, 1101, 8 Zilkade 979/23 Mart 1572) sancığından ihraç ettiği kavvâsları Cebele sancakbeyi olan oğlu Habip Bey ile donanmaya ulaştırmak üzere 1572 yılı Martından önce Trablus limanına gönderdiği gibi (BOA, *MD*, nr. 12, s. 567-568, hkm. 1082, 1084, 7 Zilkade 979/22 Mart 1572) sonraki yıllarda da kavvâs ihraç ile görevlendirilmiştir (BOA, *MD*, nr. 21, s. 164, hkm. 403, 8 Zilkade 980/12 Mart 1573; BOA, *MD*, nr. 24, s. 26, hkm. 78, 21 Zilkade 981/14 Mart 1574; s. 58, 69, hkm. 164, 189, 5 Zilhicce 981/28 Mart 1574).

Canbulad Beyin askeriyle birlikte Mağusa muhasarasına katıldığını bildiriken, aynı gün Müezzin-zade Ali Paşanın geldiğini, erzak ve mühimmatı adaya ulaştırdığını belirtir<sup>101</sup> ki, bu olay Nisan ayı sonlarında gerçekleşmiştir<sup>102</sup>.

Kıbrıs adasının fethinde, Mağusa kalesinin muhasarası ayrı bir önem taşır. Aslında Osmanlılar, 1570 yılı kiş mevsiminden önce Mağusa dışında adanın tamamına sahip olmuşlardı. Toprakları ziraâ verimlilik açısından diğerlerinden çok üstün olmayan Mağusa, adadaki 12 nahiyyeden sadece biriydi ve diğer nahiyyelerdeki idarî yapılanma Mağusa kalesinin fethinden çok önce başlamıştı<sup>103</sup>. Ancak Mağusa'nın alınamaması, adadaki Osmanlı hâkimiyetini sarsıp tehlikeye sokabilecek bir Venedik saldırısı için üssün varlığı anlamına gelmektedi. Mağusa, Venediklilerin en çok güvendiği müstahkem surlarla çevrili, denizden de yardım alabilen bir kaledi.

Lefkoşa kalesinin fethini müteakip 25 Eylül 1570'de Mağusa kalesi yakınlarına gelen<sup>104</sup>, fakat kalenin sağlamlığı ve kışın yaklaşması sebebiyle muhasarayı bahara erteleyen Lala Mustafa Paşa, burada uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. Saldırıları kolaylaştmak için önce 1, daha sonra 2 olmak üzere toplam 3 adet istihkâm yaptıırıp buralara ağır toplar yerleştirerek, aynı düzükte ve değişen aralıklarda 10 adet kule inşa etti. Ayrıca, kaleye yardım gelmemesi için sürekli dolaşan karakollar oluşturdu<sup>105</sup>. Bu arada, Müezzin-zâde Ali Paşanın emrinde olup yardım getirmek üzere 1571 Martında İstanbul'dan hareket eden içi erzak ve mühimmat dolu donanma, Nisan ayında Kıbrıs'a ulaştı. Karaman, Rumeli ve Anadolu'dan 7.000 kişilik bir kuvvet de adaya gelirken aynı günlerde Kilis Sancakbeyi Canbulad Bey de emrindeki kuvvetler ile orduya dahil olmuştu<sup>106</sup>. Mağusa

<sup>101</sup> Pîrî, s. 38.

<sup>102</sup> *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 133; *Nuhbetü't-tevârih*, s. 338. Calepio, Ali Paşanın gelişini Nisan ayı başları olarak gösterir (*Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 112).

<sup>103</sup> M. Feridun Emecen, "Kıbrıs'ta ilk Osmanlı idarî yapılanması", *Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi*, Haz. A. Ahmetbeyoğlu-E. Afyoncu, İstanbul 2001, s. 53-57.

<sup>104</sup> BOA, *MD*, nr. 38, 447. Ordunun Mağusa'ya gelişini Pîrî Efendi (s. 25) 23 Eylül; Kâtib Çelebi (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 132) 13 Eylül; Mehmed b. Mehmed (*Nuhbetü't-tevârih*, s. 336) 16 Eylül; Calepio (*Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 111) ise 18 Eylül olarak verir.

<sup>105</sup> Pîrî, s. 25-27; *Künhiü'l-ahbâr*, vrk. 461a; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 133; Paruta, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 59, 61-64; Calepio, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 111. İki tarafın askeri gücü ve yapılan son hazırlıklar hakkında ayrıntı için bkz. H. F. Alasya, *Aynı eser*, s. 46-47; A. C. Gazioğlu, *Aynı eser*, s. 66-71.

<sup>106</sup> Pîrî, s. 38-39; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 133; Calepio, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 112.

kalesinin etrafına metrisler kazılıp saldırısı için bütün hazırlıklar Mayıs ayı ortalarında tamamlanmış ve toplar kale surlarını dövmeye başlamıştı<sup>107</sup>. Muhasarada Canbulad Bey, kalenin denize bakan sağ tarafında bulunmaktaydı<sup>108</sup>.

İlk gününde iki binden fazla güllemenin atıldığı yoğun top ateşi, aralıksız birkaç gün daha devam etti. Top ateşi sebebiyle kalenin sağlam mazgalları kalmadığından Osmanlı askeri “metris” kazarak kısa sürede kaleyi çevreleyen hendek duvarlarının dibine ulaşmıştı<sup>109</sup>. Açılan tünelleri barut doldurup patlatmak suretiyle kale duvarlarına büyük hasar verilmekte ve düşman siperleri daha etkili bir biçimde tahrip edilmekteydi. Mağusa müdafileri de boş durmayıp top ateşi sonrasında, surlarda açılan gedikleri onarırlarken kaleden çıkış hareketleri ile Osmanlı askerini püskürtmeye çalışmaktadır<sup>110</sup>.

Lala Mustafa Paşa, muhasaranın uzaması sebebiyle bir divan toplayıp kalenin bir an önce alınması için beylerbeyi ve ocak ağalarının fikirlerini aldı. Divanda varılan karara göre, her burç duvarının dibine lağımlar kazılıp patlatılacak ve buradan açılacak gediklerden içeri girilecekti<sup>111</sup>.

Canbulad Bey, deniz kenarındaki Arsenal olarak isimlendirilen burçta, alınan kararı en etkili biçimde uyguladı. Kaynaklar, çok şiddetli geçen Mağusa muhasarası sırasında yaşananları kaydederlerken Canbulad Beye ayrı yer verip onun bu burçta gösterdiği kahramanlığı büyük bir övgüyle aktarırlar<sup>112</sup>. Bu kaynaklara<sup>113</sup> göre Canbulad Bey, Haziran ayı

<sup>107</sup> Pîrî, s. 40; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 133; *Nuhbetü't-tevârîh*, s. 338; Paruta, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 66.

<sup>108</sup> Mağusa muhasarasında Türk kuvvetlerinin mevkileri şu şekildedir: Kalenin denize bakan sağ tarafında sırasıyla Kilis sancakbeyi Canbulad Bey, Halep Beylerbeyisi Derviş Paşa, Anadolu Beylerbeyisi İskender Paşa, Yeniçi Ağıası Alişan Ağa ve Akşehir Sancakbeyi Mehmed Bey; güney tarafında Serdar Mustafa Paşanın Kethüdası Mustafa Kethüda, kalenin sol tarafında sırasıyla Rumeli askerleri, Karaman Beylerbeyisi Hasan Paşa, Rum Beylerbeyisi Behram Paşa, Zulkadriyye Beylerbeyisi Mustafa Paşa ve Kıbrıs Beylerbeyisi Muzaffer Paşa bulunmaktadır. Kalenin kuzey tarafı boş olduğu için Kastamonu Sancakbeyi Sinan Bey ile Lala Mustafa Paşanın oğlu Mehmed Bey de gece gündüz dolaşıp koruma sağlamaktaydı (Pîrî, s. 41; Zîrekî, *Tarih-i Kibrîs*, Haz. Münevver Durmuşoğlu, İstanbul Üniversitesi, Yayımlanmamış Lisans Tezi, İstanbul 1965, s. 60).

<sup>109</sup> Pîrî, s. 44-45; Paruta ve Calepio, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 67, 113-114.

<sup>110</sup> Paruta ve Calepio, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 64, 114, 116.

<sup>111</sup> A. C. Gazioğlu, s. 76.

<sup>112</sup> Özellikle bkz. Pîrî, s. 46; Zîrekî, s. 68-70.

ortalarında<sup>114</sup> deniz kenarındaki Arsenal bürçünün dibine açtığı lağımı barut doldurup sabah namazından sonra patlatmış ve sur duvarının yarıdan fazlasının çökmesine sebep olmuştu<sup>115</sup>. Canbulad Bey ve askerleri, patlamadan sonra düşmanka meydana gelen korku ve telaştan da yararlanarak kaleye hücum ettiler. Rodos Beyi Arap Ahmed Bey de 40 parça kâğıda ile denizden saldırıyla destek verdi. Gün doğumundan akşamaya kadar devam eden çatışmalarda galip gelinse de önlerine çıkan sur, bir öncekinden daha sağlam olduğu için geriye mevzilerine çekilmek zorunda kaldı<sup>116</sup>.

Canbulad Beyin bu başarısına rağmen bir sonuç alınamaması üzerine, Serdar Lala Mustafa Paşa, tekrar divanı toplayıp durumu görüştü. Saldırıların bir yerden değil aynı anda tüm mevzilerden yapılmasına ve özellikle Ak ve Kara kulelerin alınmasına karar verilen bu divan görüşmesinde, Lala Mustafa Paşanın ilk olarak Canbulad Beyin lağımı patlatıp düşman ile olan çatışmasından övgüyle bahsetmesi<sup>117</sup>, Canbulad Beyin yaptığı işin önemini vurgulanması açısından dikkat çekicidir. Sonraki günlerde Mu-

<sup>113</sup> Pîrî, s. 46-47; Zîrekî, s. 69-70, 77; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 133-134; *Nuhbetü'l-tevârîh*, s. 338-339.

<sup>114</sup> Kâtip Çelebi, Zîrekî ve Mehmed bin Mehmed, Canbulad Beyin lağımı muhasaranın 33. günü patlattığını belirtmekle birlikte farklı tarihler verirler. Nitekim Kâtip Çelebi'ye göre bu olay 3 Muharrem/28 Mayıs, Mehmed bin Mehmed ile Zîrekî'ye göre ise 23 Muharrem/17 Haziranda meydana gelmiştir (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 134; Zîrekî, s. 68; *Nuhbetü'l-tevârîh*, s. 338). Ancak Kâtip Çelebi, tarih konusunda yanlışlık yapmış olmalıdır. Nitekim Çelebi, muhasaranın 20 Zilhicce 978/15 Mayıs 1571'de başladığını belirtir (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 133) ki, bu durumda muhasaranın 33. günü, Mehmed bin Mehmed'in verdiği 23 Muharrem'e denk gelmektedir. Bunun yanında muhasara sırasında kalede bulunan Angelo Calepio ise lağımın patlamasını ve o gün yaşanan çatışmayı 21 Haziran olarak tarihlendirmiştir (*Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 118.)

<sup>115</sup> 4 Cemâziyelâhir 979/24 Ekim 1571 tarihli Mağusa kalesinin tamirine ait bir hükmünde de, Canbulad Beyin lağımı patlatıp kale bürçuna verdirdiği hasar vurgulanmıştır: "...Mağusa hisârının ta'mîrinde ihtimâm üzere olup etrâfin ihâta idüp gereği gibi hifz olunup ve Canbulad dâme izzuhû ile muhâsara itdiği kulenin bir tarafı deryâya lâhk olup [lağima] ateş virüldükde yire degin târ-mâr olup ..." (BOA, MD, nr. 16, s. 71, hkm. 145).

<sup>116</sup> Kâtip Çelebi, değerlerinden farklı olarak patlamada bürçün tamamının yıkıldığını ve çatışmaların öğle vaktine kadar sürdüğünü belirtir (*Tuhfetü'l-kibâr*, s. 134). Öte yandan Paruta, kale surlarının çok sağlam, kullanılan barutun da çok olduğundan patlamaların şiddetle şehrin deprem olmuş gibi sallandığını ve çatışmaların beş saatten fazla sürdüğünü; Calepio da, Paruta'nın verdiği bilgilere ek olarak, patlama sonrasında çatışmalarda Türklerden 600 kişinin olduğunu, müdafilerde de toplam 100 kişi ölü ve yaralının olduğunu aktarır (*Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 68, 118-119).

<sup>117</sup> Pîrî, s. 48; Arif Dede, *Kıbrıs Tarihçesi*, yay. H. Fedai, Ankara 1997, s. 107-108.

zaffer Paşa ile Anadolu Beylerbeyisi İskender Paşa da kendi metrislerinden hareketle benzer lağımları patlatmışlarsa da yine bir sonuç alınamadı. Devam eden şiddetli çarpışmalar, hücumlar ve toprak sürülerek yapılan yürüyüşler sonrasında Mağusa kalesi, 1 Ağustos 1571'de fethedilemiş tir.<sup>118</sup>

Timar tevcih hükümlerine bakılırsa Canbulad Bey, Kıbrıs seferine ogruları Cafer, Haydar, Zeynel, Cebele sancakbeyi olan Habip, Balis sancakbeyi olan Hüseyin ve torunu Hasan (Ömer'in oğlu) ile birlikte katılmış, sefer sonrasında ibtidâdan timar veya çeşitli miktarlarda terakki almışlardı. Mağusa muhasarasında yer alan Haydar ve Zeynel ile torunu Hasan'ın dirlikleri bulunmadığından muhasaradaki hizmetleri sebebiyle Haydar'a 12.000, Zeynel'e 10.000 ve Hasan'a da 6.100 akçalık ibtidâdan timar verildi<sup>119</sup>. Küçük oğlu olan Cafer, sadece Lefkoşa kalesinin muhasarasında bulunup yararlılığından dolayı Kilis sancığındaki 11.200 akçalık timarına 8.800 akça terakki aldı<sup>120</sup>. Lefkoşa ile birlikte Mağusa kalesinin muhasarasına katılan Habip ile Hüseyin'e de hizmetlerinden dolayı 30.000'er akça terakki verilmişti. Babaları Canbulad Beyin terakkisi ise 50.000 akçadır<sup>121</sup>.

Lefkoşa'nın fethinde olduğu gibi Mağusa kalesinin fethi sonrasında da Canbulad Bey, muhasaraya katılan adamları ve askerleri için çok sayıda terakki ve ibtidâdan timar talebinde bulunmuş ve bu istekleri uygun görülmüştür. Bu kayıtlardan Canbulad Beyin Arsenal burcunda patlattığı lağımın dışında da muhasarada aktif rol aldığı ve özellikle ilk günlerdeki top atışı sırasında Venedikli kale müdafilerinin fırsat buldukça gerçekleştirdikleri huruc harekâtına karşı çatışmaya katıldığı ve “hendek kazma” hizmetinde bulunduğu, fetihten sonra da kale hendeğindeki toprağın boşaltılmasında gece-gündüz çalıştığı anlaşılmaktadır<sup>122</sup>. Yine belgelere bakı-

<sup>118</sup> A. C. Gazioğlu, s. 82-83.

<sup>119</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 195, 15 Safer 981/16 Haziran 1573; s. 197, 198, 9 Şaban 982/24 Kasım 1574, 21 Cemâziyelevvel 982/8 Eylül 1574; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 312, 17 Cemâziyelâhir 979/6 Kasım 1571.

<sup>120</sup> BOA, *MD*, nr. 11, s. 13, hkm. 100, 20 Cemâziyelevvel 978/20 Ekim 1570.

<sup>121</sup> BOA, *MD*, nr. 16, s. 233, hkm. 423, 10 Ramazan 979/26 Ocak 1572.

<sup>122</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 38, s. 277, 27 Rebiülâhir 980/6 Eylül 1572; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 135, 22 Ramazan 981/15 Ocak 1574. Mağusa muhasarası sırasında Osmanlı askerinin hendek kazıp toprak sürmesi ve fetihten sonra da hendekeki toprağın boşaltılması hakkında Pîrî Efendi geniş bilgi verir (s. 47 vd). Bu konuda ayrıca bkz. Paruta, *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 62.

lrsa, bunların bir kısmı Lefkoşa kalesinin fethinde olduğu gibi “*garip yigitlere*” ait ibtidâdan timar kayıtlarıdır<sup>123</sup>.

### Ölümü ve Türbesi Meselesi

Bugün Mağusa kalesini gezenler, kalenin güneydoğusunda Canbulad Beyin türbesi ve müzesi ile karşılaşırlar<sup>124</sup>. Türbe hakkında bilgi veren eserlerin tamamına yakını, Canbulad Beyin Mağusa çatışmaları sırasında kahramanca çarpışıp şehit düşüğünü ve buraya defnedilerek üzerine türbe yapıldığını kaydedeler<sup>125</sup>. Bazen türbe ile ilgili anlatımlarda hadiseye olağanüstü bir hava verilmiştir. Bu anlatımlarda, Venediklilerin çark denilen bir aletle Mağusa kalesine saldıranları doğradığı, Canbulad Beyin ise açılan lağımlardan bizzat hücumu geçtiğinde bindiği atın başına bu çarkın ağzına gırıp çarkı tıkadığı için arkadaşlarına yol açtığı, kendisinin burada şehit düşüğü ve sonuça Mağusa kalesinin Türklerle teslim olduğu iddia edilir<sup>126</sup>.

Ancak efsanede anlatılanın ve türbe hakkında verilen bilgilerin aksine Canbulad Bey, Mağusa fethi sırasında şehit düşmemiştir. Muhasara hakkında bilgi veren Osmanlı kaynakları<sup>127</sup>, şehit düşen beyleri kaydederken Canbulad Beyin adını belirtmezler. Yine Venedikli bir rahip olan ve kale muhasarasını günü gününe ayrıntılı olarak aktaran Angelo Calepio

<sup>123</sup> Örnek olmak üzere bkz. BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 312-351.

<sup>124</sup> Kıbrıs'ın fethi sırasında, Venediklilerin mühimmat deposunu koruyan Mağusa kalesinin güneydoğu ucundaki büyük yuvarlak burç, Türk topçularının şiddetle hücum ettikleri yer olmuştur. Muhasara sırasında tahrip olan bu burç, fetihten sonra onarılp, içi bir türbeye dönüştürülmüş ve Canbulad Beyin adı verilmiştir. Türbe 1968 yılında yeniden onarılarak müze haline getirildi (Semavi Eyice, “Canbulad Bey türbesi”, *DIA*, VII, 143; Aygün Ülgen, “Gazimağusa'daki Türk mimaris”, *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi*, sayı 1 (İstanbul 2000) s. 180; A. C. Gazioğlu, *Aynı eser*, s. 37).

<sup>125</sup> S. Eyice, *Aynı mad.*, s. 143; A. Ülgen, *Aynı makale*, s. 180; Cevdet Çağdaş, *Resim ve Kitabelerle Kıbrıs'ta Türk Devri Eserleri*, Lefkoşa 1965, s. 45; Abdüsselam Ulucam, “Kıbrıs'taki Türk eserlerinin mimari özellikleri”, *Kıbrıs'ın Dünüp-Bügündü Uluslararası Sempozyumu (28 Ekim-2 Kasım 1991)'na Sunulan Bildiriler*, Ankara 1993, s. 182; H. Fikret Alasya, *Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs'ta Türk Eserleri*, Ankara 1977, s. 204; İ. Hakkı Konyalı, *Aynı eser*, s. 459, 461. Nazım Berath'nın türbe hakkındaki makalesi [“Bu mezarda kim yatıyor”, *Kibrishi*, sayı 51 (Lefkoşa 1999), s. 36-39], başlığının haklı bir sorulama olmasının ötesinde türbede kimin yattığını tespit değil, Canbulad Bey ile Sultan II. Selim'in şahsına yönelik alaycı bir üslûp ile hakaret dolu (özellikle s. 39) gayrı ciddi bir yazıdır.

<sup>126</sup> C. Çağdaş, *Aynı eser*, s. 45. Benzer bir anlatım kesikbaş efsanesinde de kendini gösterir. Bkz. yukarıda, dipnot 4. Bu efsanenin bir eleştirisi için bkz. İ. Hakkı Konyalı, *Aynı eser*, s. 478.

<sup>127</sup> Zireki, s. 75; Selânikî, I, s. 80; *Tuhfetü'l-kibâr*, s. 134.

da Canbulad Beyi, fetih sonrasında hayatı kalan beyler arasında verir<sup>128</sup>. Bunların ötesinde, Canbulad Beye Kıbrıs seferindeki hizmetleri dolayısıyla verilen terakki ve Mağusa kalesinin fethinden yaklaşık 3 yıl sonra, 10 Receb 982/26 Ekim 1574 tarihinde Kilis sancakbeyliği görevini oğlu Cafer'e bıraktığına dair ruznamçe kaydı<sup>129</sup> ile üzerinde mal-i mîrî olan Hacı Nasır'ın teftisi için görevlendirildiğine dair 28 Zilkade 982/11 Mart 1575 tarihli mühimme hükmü<sup>130</sup>, kendisinin fetih sonrasında hayatı olduğuna dair başka bir delil aramaya ihtiyaç göstermeyecek kadar önemlidir.

Canbulad Beyin ne zaman ve nerede vefat ettiğini tam olarak tespit edemedik<sup>131</sup>. Ancak, Habip Beyin Kilis sancakbeyliği sırasında biraderi Hüseyin ile aralarının açılması ve 1582 yılında sancakbeyliği konusunda yarışa girmelerine bakılırsa, baba otoritesinin eksik olduğu bu yıllarda Canbulad Beyin hayatı olmadığı düşünülebilir. Nitekim, 9 Cemâziyelevvel 990/1 Haziran 1582 tarihli bir ruznamçe kaydından, Canbulad Beyin 1582 Haziran'ından önce vefat ettiği anlaşılmaktadır. Hüseyin Beyin, Habib Beyi Osmanlı yönetimine şikayet ettiği mektubunda biraderinin babalarının sözünü dinlemediğini belirtirken "...babamız hayâtda iken mezbûr Habib dâme izzehû zâlim olmağla babamuz redd eyleyüp ..." şeklindeki ifadesinden<sup>132</sup> Canbulad Beyin 1582 yılında hayatı olmadığına hükmedilebilir. Canbulad Bey, 1575 ile 1582 yılları arasında vefat etmiş olmalıdır.

Bugün Kilis'te, Canbulad Bey Türbesi olarak anılan bir türbe vardır. Türbe hakkında bilgi veren araştırmacılar, türbeyi Canbulad Beyin inşa ettirdiğini ispat etmekle birlikte, Canbulad Beyin Mağusa'nın fethi sırasında şehit düşüp oraya gömüldüğüne inandıklarından, kendisinin Kilis'teki türbesinde metfun olmadığını ileri sürmüşlerdir<sup>133</sup>. Oysa, Kıbrıs'ın

<sup>128</sup> *Excerpta Cypria'dan Mağusa Yazılıları*, s. 131.

<sup>129</sup> BOA, *MD*, nr. 16, s. 233, hkm. 423, 10 Ramazan 979/26 Ocak 1572; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 203, 25 Şevvâl 982/7 Şubat 1575.

<sup>130</sup> BOA, *MZD*, nr. 2, s. 154, hkm. 430.

<sup>131</sup> Canbulad Beyin 1572 yılında Kilis'te vefat ettiği zikredilmiş (*Sicill-i Osmanî*, II, 67; P. Rondon, *Aynı mad.*, s. 443; M. C. Ş. Tekindağ, *Aynı mad.*, s. 22; M. İlgürel, *Aynı mad.*, s. 145) ise de oğlu Cafer Beyin Kilis sancakbeyi olduğu 1574 yılında kendisinin hayatı olduğu anlaşılmaktadır (BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 203, 25 Şevvâl 982/7 Şubat 1575). Mustafa Âli'nin h. 1007 (m.1598-1599) olarak bildirdiği (*Künhü'l-ahbâr*, vrk. 386a) ölüm tarihi ise yukarıda açıklandığı gibi çok geç bir tarihtir.

<sup>132</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 65, s. 222-225, 9 Cemâziyelevvel 990/1 Haziran 1582.

<sup>133</sup> İ. Hakkı Konyalı, *Aynı eser*, s. 459, 461, 477-478; Abdülkadir Dündar, *Kilis'teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri*, Ankara 1999, s. 23-24.

fethi sırasında şehit düşmeyip 1574 yılında Kilis'te emekliye ayrıldığını ortaya koyduğumuz Canbulad Beyin, ölümü sonrasında kendi inşa ettirdiği türbeye gömülmemesi için hiçbir sebep yoktur. Nitekim, türbede aslı duran bir levhadaki yazida da Hami ismindeki bir şair bunu vurgulamaktadır<sup>134</sup>.

### Kilis'teki İmar Faaliyetleri

Canbulad Bey, bölge güvenliğine katkıları, Cezayir ve Kıbrıs seferlerindeki hizmetleri yanında Kilis'in imarında da önemli rol oynamıştır. Kilis'te cami, medrese, türbe, hamamlar, bedesten, hanlar, kervansaraylar, dükkânlar, şadırvan ve su yolu gibi birçok tarihî eser inşa ettirmiştir. Şehirdeki bu yapılanmayı bize en iyi aktaran ifadeler, 996/1588 tarihli Kilis Sancağı Tahrir Defteri'ndeki kanunnamede yer alır. Bu kanunnamenin giriş kısmında, 1517 yıllarında bir köy olan ve resm-i çift, bennak ve mücerred vergilerini ödeyen köylülerin, 1588 yılındaki bu tahrirden sonra adı geçen vergileri ödemeyecekleri ve Kilis'in artık kasaba olarak kaydedildiği belirtilirken, Canbulad Beyin Kilis'teki imar faaliyetleri de özlü bir şekilde açıklanmıştır<sup>135</sup>. Canbulad Beyin bu vakıf eserleri, araştırılıp ortaya konulduğu<sup>136</sup> için burada tekrar üzerinde durulmayacaktır.

### Çocukları ve Canbulad Bey Sonrası

Künhü'l-ahbâr'da, Canbulad Beyin 7 erkek çocuğunun bulunduğu belirtilir<sup>137</sup>. Ancak, arşiv kayıtlarından Canbulad Beyin en az 10 erkek çocuğunun olduğunu tespit etti. Çok sayıdaki timar, zeamet ve sancak tevcih kaydı, çocukların ne zaman dünyaya geldiklerini açıklamamakla

<sup>134</sup> “Zair anlatayım kimdir olan bunda defin, Canbulad hazretidir bâni-yi âsâr-i behîn ...”. Bu levhadaki yazının tam metni için bkz. İ. Hakkı Konyalı, *Aynı eser*, s. 478.

<sup>135</sup> “... nefsi Kilis'te buldan akdem bir yerde cuma kılınup cüz'ü yer olup defter-i atikde karye kayd olunmağla resm-i bennâk ve mücerredâti alını gelürdi. Hâlâ bu kulların (Hüseyin bey) pederi Canbulad Bey bendeleri livâ-i mezbûri tasarruf ederken câmi‘ ve tekye ve iç hammâm ve iki kârbansaray ve bezzâzistan ve iki yerde bazar yapıp ma‘mûr itmeyle hâlât yerde cuma kılınup kasaba olmağın ...” (Ahmet Akgündüz, *Osmanlı Kanunnameleri*, İstanbul 1994, VIII, 366).

<sup>136</sup> Canbulad Beyin Kilis'te inşa ettirdiği eserler hakkında bkz. Kilisli Kadri, *Kilis Tarihi*, İstanbul 1933, s. 20-23, 61-62; İ. Hakkı Konyalı, *Aynı eser*, s. 145-149, 403-423, 477-481, 549-557; A. Dündar, *Aynı eser*, s. 8-70, 318-335, 403-404.

<sup>137</sup> *Künhü'l-ahbâr*, vrk. 386a. Şeref Han ise, Canbulad Beyin hayatı kalan erkek çocukların sayısını 10 olarak verir (*Şerefnâme*, s. 253) ki rakam olarak tespitlerimize uygundur. Ancak, bizim Canbulad Beyin çocuğu olduğunu tahmin ettiğimiz Alihan, *Şerefnâme*'de kayıtlı değil iken, Şeref Han'in Canbulad Beyin çocuğu olarak gösterdiği Gazanfer (*Şerefnâme*, s. 432) hakkında ise herhangi bir kayda rastlayamadık.

birlikte yaşı farklarını ortaya koymamıza ve küçük-büyük şeklinde bir sıralama yapmamıza yardımcı olacak niteliktedir<sup>138</sup>. Yine bu belgelerden hareketle, çocukların görevlerini, Canbulad Beyden sonra yerine kimin sancakbeyi olduğunu ve ölümünün hemen sonrasında aile üyelerinin son durumlarını da ortaya koyabilmektediriz.

Tespitlerimize göre, Canbulad Beyin oğulları muhtemel yaşı sırasına göre Habip, Ömer, Ahmed, Abdullah, Hüseyin, Cafer, Haydar, Hızır ve Zeynel adlarını taşıır. Bu kişilerin Canbulad Beyin çocukları olduğuna dair çok sayıda arşiv kaydı mevcuttur<sup>139</sup>. Bu isimlere ek olarak Alihan adlı bir çocuğunun daha olduğu anlaşılmaktadır. Hüseyin Beyin Kilis sancakbeyliğine tayini ile ilgili bir ruznamçe kaydında, Kilis alaybeyisi Canbulad-oğlu Ömer Beyin emekliliğinden sonra bu görevde getirilen Alihan için “karındaş” kelimesi kullanılmıştır<sup>140</sup>. Ancak, arşiv çalışmamızda Alihan ile ilgili başka bir kayda rastlayamadık<sup>141</sup>.

Timar ve zemmet tevcih tarihleri ile miktarlarından hareketle Ömer ile Habip'in, Canbulad Beyin en büyük çocukları olduğu söylenebilir<sup>142</sup>. Habip Beyin, kardeşlerinden çok önce 1550 yılında, 10.000 akçalık timar tasarruf edip<sup>143</sup> 1560 yılından önce de dirliğinin zemmete yükseldiği, 11 Cemâziyelevvel 967/13 Şubat 1560 tarihinde ise 22.000 akçalık zemmete mutasarrif olduğu görülür<sup>144</sup>. 1563 Mayısından önce Kilis alaybeyliği görevinde bulunan ve 18 Ramazan 970/11 Mayıs 1563 tarihinde Cebele sancakbeyliğine tayin edilen Habip Bey<sup>145</sup>, babası ile birlikte katıldığı Kıbrıs

<sup>138</sup> Sancakbeyi çocukların tasarruf ettikleri timar/zemmet miktarları ile yaşları arasında bir paralelliğin olduğuna dair bkz. Timar Kanunnameleri: A. Akgündüz, *Aynı eser*, III, 134; IV, 567. Celalzâde Kanunnamesi (Sancakbeyi Oğulları Kanunu): A. Akgündüz, *Aynı eser*, VII, 250.

<sup>139</sup> Bu belgelerde, adı geçen kişilerin Canbulad Beyin çocukları olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. “*Sabika Kilis sancakbeyi olup tekâ’id iden Canbulad Beyin oğlu olan müshâri’i n-ileyh Cafer Beye ...*” (BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 203, 25 Şevvâl 982/7 Şubat 1575), “... iş bu Hasan Kilis sancakbeyi Canbulad Beyin oğlu olup 33.000 akça zeâmeti ile Kilis alaybeyisi olan Ömer'in sulbi oğlu olup ...” (BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 312, 19 Cemâziyelâhir 979/8 Kasım 1571).

<sup>140</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 65, s. 223, 9 Cemâziyelevvel 990/1 Haziran 1582.

<sup>141</sup> Şeref Han'ın verdiği şecerede Alihan yer almaz (*Şerefname*, s. 253).

<sup>142</sup> Şeref Han da Habip Beyi, Canbulad Beyin büyük çocukları arasında gösterir (*Aynı eser*, s. 253).

<sup>143</sup> BOA, *TD*, nr. 271, s. 88.

<sup>144</sup> BOA, *MD*, nr. 4, s. 26, hkm. 241.

<sup>145</sup> BOA, *MAD*, nr. 563, s. 155.

seferine kadar muhtemelen aralıksız bu görevde kalmıştır<sup>146</sup>. Daha sonra dan Cebele yanında Nablus, Balis ve Selemiye sancakbeyliği görevlerinde de bulunan<sup>147</sup> Habip Beye, kardeşi Cafer Beyin vefatı üzerine 5 Zilkade 986/2 Şubat 1579 tarihinde Kilis sancakbeyliği tevcih edilmiştir<sup>148</sup>. 16 Cemâziyelevvel 990/8 Haziran 1582 tarihinde Hüseyin Beyin Kilis sancakbeyi olmasına kadar da bu görevi sürdürmüştür<sup>149</sup>.

Habip Bey ile aynı yaşlarda olduğunu tahmin ettiğimiz Ömer Bey de, biraderi gibi 1550 yılında 10.000 akçalık timar tasarruf etmektedir<sup>150</sup>. 8 Rebiülâhir 967/7 Ocak 1560 tarihinden önce 12.000 akça olan timarına, bu tarihte 3.000 akça terakki almıştır<sup>151</sup>. 22 Rebiülâhir 967/21 Ocak 1560 tarihinde, Canbulad Beye ait olan terakkiden 5.000 akçalık kısmının kendi isteği ile oğlu Ömer'e verilmesi sonucu, dirliği 20.000 akçaya yükselerek zeamet olmuştı<sup>152</sup>. Ömer Beyin, 18 Ramazan 970/11 Mayıs 1563 tarihinde Kilis alaybeyiliğinden ayrılp Cebele sancakbeyi olan kardeşi Habip Beyin<sup>153</sup> yerine Temmuz 1564'den önce bu görevde tayin olunduğu ve tespit edebildiğimize göre de en az 1574 yılı başlarına kadar bu görevde kaldığı anlaşılmaktadır<sup>154</sup>. Ömer Bey, 1579 yılında vefat etmiştir<sup>155</sup>.

<sup>146</sup> BOA, *MD*, nr. 6, s. 536, hkm. 1165, 16 Şevvâl 972/17 Mayıs 1565.

<sup>147</sup> BOA, *KK*, *Ahkâm Defteri*, nr. 67, s. 753, 29 Receb 980/4 Aralık 1572; BOA, *KK*, nr. 262, s. 59-60.

<sup>148</sup> BOA, *KK*, nr. 262, s. 59.

<sup>149</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 65, s. 222-225.

<sup>150</sup> BOA, *TD*, nr. 271, s. 62.

<sup>151</sup> "Haleb beylerbeyisi mektûb gönderüp Canbulad Beyin oğullarından onikibin akça tîmâri olan Ömer ve onbin akça tîmâri olan Ahmed ve dokuzbinüçyüz akça tîmâri olan Ahmed ve yedibin akça tîmîri olan Hüseyin ber-vech-i yarar şecâ'at şî'âr akrân ve emsâlinden mümtaz alet-i harbde ve sipâhilikde kâmilü'l-ayâr kullarıdur deyu inâyet ricâsına arz itmeğin üçerbin akça terakki buyuruldu." (BOA, *MD*, nr. 4, s. 7, hkm. 53).

<sup>152</sup> "Canbulad Bey mektûb gönderüp kendîye inâyet olunan terakkiden beşbin akçası onbeşbin akça tîmâra mutasarrif olan oğlu Ömer'e virilip tîmâri zeâmet olmasın ricâ itdiüğin bildürmeğin buyuruldu." (BOA, *MD*, nr. 4, s. 16, hkm. 145).

<sup>153</sup> BOA, *MAD*, nr. 563, s. 155.

<sup>154</sup> Görevde olduğuyla ilgili bkz. BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 157, 13 Ramazan 974/24 Mart 1567; BOA, *TD*, nr. 544, s. 82; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 34, s. 312, 17 Cemâziyelâhir 979/6 Kasım 1571; s. 306, 17 Şevvâl 979/3 Mart 1572; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 39, 4 Zilkade 981/25 Şubat 1574; s. 192, 14 Zilkade 981/7 Mart 1574.

<sup>155</sup> İ. Hakkı Konyalı, Kilis'teki Canbulad Bey Türbesi yakınlarında Ömer Beyin iki parçaya ayrılmış mezar taşını bulup fotoğraflayarak okumuştur (*Aynı eser*, s. 479).

Canbulad Beyin diğer bir çocuğu Ahmed ise 8 Rebiülâhir 967/7 Ocak 1560 tarihinden önce 10.000 akçalık timar tasarruf ederken bu tarihte 3.000 akça terakki almıştır<sup>156</sup>. II. Selim döneminde (1566-1574) zemete sahip olan<sup>157</sup> ve 17 Cemâziyelevvel 986/22 Temmuz 1578'den önce Halep defter kethüdalığı görevinde bulunan Ahmed Bey, bu tarihte Balis sancak-beyliğine tayin edilip 28 Safer 990/24 Mart 1582 yılına kadar bu görevde kalmıştır<sup>158</sup>. Tespitlerimize göre Ahmed Bey, 22 Cemâziyelâhir 995/30 Mayıs 1587 tarihinden önce Selemiye sancakbeyi iken söz konusu bu tarihde Hama sancakbeyliğine tayin edilmiştir<sup>159</sup>.

Muhtemelen Ahmed Beyin bir küçüğü olan Abdullah da, 8 Rebiülâhir 967/7 Ocak 1560 tarihinden önce 9.300 akçalık timar tasarruf ederken bu tarihte 3.000 akça terakki almıştır<sup>160</sup>. 1 Receb 979/19 Kasım 1571 tarihinden önce 20.600 akçalık zemmet tasarruf ettiği<sup>161</sup> anlaşılan Abdullah Bey, 15 Safer 982/1 Haziran 1574 tarihinde 101.937 akçalık gelir ile Halep vilayeti defter kethüdalığına tayin olunmuştur<sup>162</sup>.

Diğer bir çocuğu Hüseyin de 8 Rebiülâhir 967/7 Ocak 1560 tarihinden önce 7.000 akça timar tasarruf etmekteydi. Bu tarihte 3.000 akça terakki almıştır<sup>163</sup>. 25 Şubat 1567 tarihinden önce Halep zü'emsası arasında yer alan ve bu tarihte 200.000 akçalık hasları ile Balis sancakbeyi olan Hüseyin Beyin<sup>164</sup>, birkaç kez bu görevden alınsa da Kilis sancakbeyi olmasından hemen önce azledilinceye kadar Balis sancakbeyliği görevini sürdürdüğü anlaşılmaktadır<sup>165</sup>. Hüseyin Bey, biraderi Habip Beyin yerine 16

<sup>156</sup> BOA, *MD*, nr. 4, s. 7, hkm. 53.

<sup>157</sup> BOA, *TD*, nr. 544, s. 155.

<sup>158</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 65, s. 304; BOA, *KK*, nr. 262, s. 60.

<sup>159</sup> BOA, *KK*, nr. 262, s. 72.

<sup>160</sup> BOA, *MD*, nr. 4, s. 7, hkm. 53.

<sup>161</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 38, s. 278, 10 Şaban 980/16 Aralık 1572; BOA, *MAD*, nr. 563, s. 163.

<sup>162</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 138-139, 192-193, 25 Safer 982/16 Haziran 1574; BOA, *MAD*, nr. 563, s. 163.

<sup>163</sup> BOA, *MD*, nr. 4, s. 7, hkm. 53, 8 Rebiülâhir 967/7 Ocak 1560.

<sup>164</sup> BOA, *MAD*, nr. 563, s. 163; BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 155-156, 7 Ramazan 974/18 Mart 1567.

<sup>165</sup> BOA, *MAD*, nr. 563, s. 163; BOA, *KK*, nr. 262, s. 60; BOA, *MD*, nr. 14, s. 460, hkm. 650, 22 Cemâziyelevvel 978/22 Ekim 1570; BOA, *MD*, nr. 15, s. 257, hkm. 2159, 4 Şaban 979/22 Aralık 1571; BOA, *KK*, nr. 262, s. 60; BOA, *MD*, nr. 31, s. 275, hkm. 610, 2 Receb 985/15 Eylül 1577.

Cemâziyelevvel 990/8 Haziran 1582 tarihinde Kilis sancakbeyliği görevine tayin edilmiştir<sup>166</sup>.

Canbulad Beyin küçük çocuklarından olan Cafer Beyin, 26 Ramazan 971/8 Mayıs 1564 tarihinden itibaren 7.000 akça olarak tasarruf ettiği timarı<sup>167</sup>, Kıbrıs adasının fethi öncesinde 11.200 akçaya yükselmiştir. Babasıyla birlikte Lefkoşa kalesinin muhasarasına katıldığından 8.000 akçalık terakki alarak dirliği 20.000 akça ile zeamet olmuştı<sup>168</sup>. Diğer kardeşlerinin aksine Kilis'ten ayrılmayıp babasının yanında kalan Cafer Bey, babasının emekliye ayrılmasıyla 10 Recep 982/26 Ekim 1574 tarihinde Kilis sancakbeyliğine tayin edilmiş ve 1579 yılındaki vefatına<sup>169</sup> kadar bu görevde kalmıştır<sup>170</sup>.

Canbulad Beyin küçük oğullarından Haydar'ın, Kıbrıs adasının fethine kadar henüz dirlik tasarruf etmediği anlaşılmaktadır. Babasıyla birlikte katıldığı Kıbrıs seferinde gösterdiği yararlılık sebebiyle kendisine 12.000 akça ibtidâdan timar tevcih edilmiştir<sup>171</sup>. Diğer küçük oğulları Zeynel ve Hızır hakkında bildiklerimiz de birkaç timar ve zeamet kaydıyla sınırlıdır. Zeynel Bey, kardeşi Haydar gibi babasıyla birlikte Kıbrıs sefere katılmış olup hizmetlerinden dolayı kendisine 10.000 akça ibtidâdan timar verilmiştir<sup>172</sup>. 19 Ramazan 982/2 Ocak 1575 tarihinde 10.000 akça timar tevcih edilen<sup>173</sup> Hızır Beyin ise 998/1589-1590 yılında 52.500 akçalık zeamet tasarruf ettiği anlaşılmaktadır<sup>174</sup>.

Yukarıda görüldüğü gibi, kendisi Kilis'te sancakbeyi iken Kilis dışında Nablus, Balis, Selemiye, Hama ve Cebele sancakbeylikleri ile Halep vilayeti defter kethüdaliği ve Kilis alaybeyliğine çocuklarını tayin etti

<sup>166</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 65, s. 222-225, 16 Cemâziyelevvel 990/8 Haziran 1582; BOA, *MAD*, nr. 543, s. 50.

<sup>167</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 159, 17 Ramazan 974/28 Mart 1567.

<sup>168</sup> BOA, *MD*, nr. 11, s. 13, hkm. 100, 20 Cemâziyelevvel 978/20 Ekim 1570.

<sup>169</sup> Şeref Han, Cafer Beyin bir sefer sırasında attan düşerek öldüğünü, ancak Hüseyin Beye muhalif aile üyelerinin Cafer Beyin Hüseyin Bey tarafından öldürülüğünü iddia ettiklerini aktarır (*Şerefname*, s. 254, 256).

<sup>170</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 203-204, 25 Şevvâl 982/7 Şubat 1575; BOA, *KK*, nr. 262, s. 59, 60; BOA, *MZD*, nr. 3, s. 31, hkm. 87, 19 Zilhicce 984/9 Mart 1577; BOA, *MD*, nr. 32, s. 174, hkm. 344, 25 Ramazan 986/1 Haziran 1578.

<sup>171</sup> BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 39, s. 195, 15 Safer 981/16 Haziran 1573; s. 197, 9 Şaban 982/24 Kasım 1574.

<sup>172</sup> *Aym defter*, s. 198, 21 Cemâziyelevvel 982/8 Eylül 1574.

<sup>173</sup> *Aym defter*, s. 199.

<sup>174</sup> BOA, *MAD*, nr. 563, s. 30.

ren<sup>175</sup>; akrabalarını da çeşitli görevlere yerleştiren Canbulad Beyin, Kilis ve çevresinde güçlü bir kadro oluşturup diğer aileler üzerinde hâkimiyet kurdugu anlaşılmaktadır. Osmanlı yönetimi ve bürokrasisi tarafından kabul gören<sup>176</sup>, Cezayir ve Kıbrıs seferlerinde önemli başarılar kazanan Canbulad Bey, 1574 yılı sonrasında emekliliğe ayrılarak yerine sanılanın aksine Hüseyin Bey değil 10 Receb 982/26 Ekim 1574 tarihinde en küçük çocuklarından Cafer Bey tayin edilmiştir. Cafer Bey Cebele, Nablus, Balis ve Selemiye sancakbeyliklerinde bulunan biraderleri Habip ve Hüseyin'e göre hem yaşça daha küçük ve hem de daha tecrübesizdir. Kendisinin Kilis sancakbeyliğine tayin edildiği 1574'lü yıllarda, babası Canbulad Beyin yaşlı olduğu, ancak küçük ve kardeşlerine göre daha tecrübesiz Cafer'in sancağa getirilmesi sebebiyle de ailede ve sancakta hâlâ söz sahibi bulunduğu tahmin edilebilir. Nitekim Canbulad Bey, emekliye ayrıldıktan sonra, üzerinde mal-i mîrî bulunan Kilis sancağından Hacı Nasır'ın teftisi için Sancakbeyi Cafer Bey değil kendisi görevlendirilmiştir<sup>177</sup>.

Cafer Bey, vefat ettiği 1579 yılına kadar Kilis sancakbeyliği görevinde kalmış, yerine 5 Zilkade 986/2 Şubat 1579 tarihinde Habip Bey tayin edilmiştir. Habip Bey ise biraderi Hüseyin Beyin faaliyetleri sebebiyle daha fazla görevini sürdürmediğinden, 16 Cemâziyelevvel 990/8 Haziran 1582 tarihinde sancağın başına Hüseyin Bey getirilmiştir. Ancak bu tayin sürecinin oldukça sancılı geçtiği, Kilis ve çevresinin iki kardeşin çekişmesine sahne olduğu anlaşılmaktadır. Hüseyin Bey, Habip Beyin Kilis sancakbeyliği sırasında merkeze müracaatla biraderinin reaya zulmétigini, mal-i mîrînin zarar görmesine sebep olduğunu, Tiflis seferine gitmediğini, Lazkiye kalesinin toplarını sattığını ve eşkiyanın faaliyetlerine izin verdiği ileri sürüp sancağın kendisine verilmesini talep etmişti. Osmanlı yönetimi, iki kardeş arasındaki bu çekişmede Hüseyin Beyi destekleyip kendisini 8 Haziran 1582 tarihinde sancağın başına getirmekle kalmadı, Hüseyin Beyin ailede ve sancakta tek otorite olması için Habib Beyi Yanbolu'ya sancakbeyi olarak gönderdi. Bu idarî değişiklikten yaklaşık iki

<sup>175</sup> Canbulad Beyin, oğlu Hüseyin Beye Balis sancakbeyliğinin tayini için merkeze yazdığı mektup ve ileri sunduğu sebepler hakkında bkz. BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 155-156, 7 Ramazan 974/18 Mart 1567.

<sup>176</sup> Nitekim, birçok timar ve zeamet tevcih ya da terakki kaydında, ilgili kişinin Canbulad Beyin akrabası olduğu vurgulanmıştır. Örnek olmak üzere bkz. BOA, *Timar Ruznamçe Defteri*, nr. 22, s. 174, 182, 26 Ramazan 974/6 Nisan 1567.

<sup>177</sup> BOA, *MZD*, nr. 2, s. 154, hkm. 430, 28 Zilkade 982/11 Mart 1575.

hafta sonra, Halep beylerbeyisine hitaben yazılan bir hükümde<sup>178</sup>, sancak-taki idarî değişiklik, sebepleriyle özetlenip Habip Beyin ev ve adamlarıyla Kilis'ten çıkarılıp bir daha sancak dahiline sokulmaması emredilerek Hüseyin Bey rakipsiz hâle getirildi<sup>179</sup>.

Kısa sürede bölgedeki nüfuzunu genişleten Hüseyin Bey, Çağala-zade Sinan Paşanın İran serdarı olarak görevlendirilmesi üzerine azledilen Nasuh Paşanın yerine Halep valiliginne tayin edildi. Ancak Hüseyin Paşa Urmiye gölü savaşı (1605) sonrasında, zamanında savaşa katılmaması sebebiyle Çağala-zade Sinan Paşa tarafından Van'da idam edildi<sup>180</sup>. Bu tarihten sonra gerek devletin Kuzey Suriye bölgесine yönelik politikaları ve gerekse ailenen devlete bakışı değişikliğe uğramış, Canbulad Beyin sağlığında devlete karşı gösterilen itaat yerini isyana bırakmıştır ki, ailenen bundan sonrası farklı bir çalışmaya konu teşkil etmektedir.

### S o n u ç

Aileye adını veren Canbulad Beyin menşei hakkında bilinenler az olduğu gibi mevcut bilgiler de birbiriyile örtüşmez. Bununla birlikte bütün kaynaklar, babasının Kasım Bey olduğu konusunda birleşir. Canbulad Bey muhtemelen Kanunî zamanında saraya müteferrika olarak alınıp bir müddet burada yetiştirilmiş, önce Ma'arra daha sonra da 2 Aralık 1548 yılında Kilis sancakbeyliğine tayin edilmiştir. Bu tayinden 26 Ekim 1574 yılın-

<sup>178</sup> BOA, MD, nr. 44, s. 86, 157, 29 Cemâziyelevvel 990/21 Haziran 1582.

<sup>179</sup> Hüseyin Bey ile kardeşleri arasındaki çekişmenin bu olay ile sona ermediği anlaşılırktır. Nitekim, h. 1005 (m.1596-1597) yılında kardeşlerinin şikayetleri ve reayıyı kıskırmaları sonucunda kısa süreli de olsa Hüseyin Bey yerine Süleyman Bey, Kilis sancakbeyliğine tayin edilmiştir (*Selânikî*, I, 689; *Hü'lâsatü'l-âsâr*, II, 84).

<sup>180</sup> Hüseyin Paşa ve sonrası hakkında bkz. *Kitab-i ahbâri'l-â'yân*, s. 123-132; *Hü'lâsatü'l-âsâr*, II, 84-85; III, 135-140; Ş. Tekindağ, *Aynı mad.*, s. 22-23; M. İlgürel, *Aynı mad.*, s. 144-145; Abdul-karîm Rafeq, "The revolt of Ali Pasha Janbulad (1605-1607) in the contemporary Arabic sources and its significance", *VIII. Türk Tarih Kongresi* (11-15 Ekim 1976)'ne *Sunulan Bildiriler*, Ankara 1983, III, 1515-1534; Barnadette Schenk, *Kemal Canbulat. Das Arabisch-İslamische Erbe und die Rolle der Druzen in Seiner Konzeption der Libanesischen Geschichte*, Berlin 1994 [Kitab hakkında bkz. Kemal Beydilli, "Barnadette Schenk, Kemal Canbulat. Das Arabisch-İslamische Erbe und die Rolle der Druzen in Seiner Konzeption der Libanesischen Geschichte", (Kemal Canbulat, Arap-İslâm Mirası ve Lübnan Tarihinin Kavrayışında Dürzilerin Rolü) Berlin 1994", *Osmanlı Araştırmaları*, İstanbul 1995, XV, 321-322]; Karen Barkey, *Eşkiyalar ve Devlet*, İstanbul 1999, s. 196-198, 216-218, 222-226. Özellikle Kuzey Suriye'nin sosyal ve ekonomik yapısı, Osmanlı Devleti'nin bölgeye yönelik siyaseti, Canbuladoğlu Hüseyin Paşa dönemi ile Ali Paşanın isyanı titizlikle araştırılmış ortaya konulmuştur (W. J. Griswold, *Aynı eser*, s. 47-126).

daki emekliliğine kadar Kilis sancakbeyliği görevini ocaklık şeklinde 26 yıl kesintisiz olarak sürdürmüştür.

Canbulad Beyin çok yönlü, teşkilâtçı, güven verici ve imar faaliyetlerine önem veren bir şahsiyeti olduğu görülür. Bir yandan sancağı Kilis ve çevresinde sık sık ihlâl edilen asayışi, dönemin vekayi-namelerinde ve arşiv kayıtlarında kendinden söz ettirecek bir şekilde başarıyla sağlayıp merkezî idarenin askerî ve malî alandaki isteklerini yerine getirirken; öte yandan da katıldığı seferlerde büyük yararlılık göstermiştir. Örneğin Cezayir seferinde, önce gemi yapımında emin ve nâzır olmuş; sonra da kapudan olarak 6.000 kişilik bölge askeri ve 2.000 kişilik yeniçeriyi alarak Fırat nehrinden savaş bölgesi Basra'ya inip adalarda Araplara karşı savaşmıştır. Ada muhasaralarındaki başarısı Kıbrıs seferinde de kendini gösterir. Özellikle Mağusa kalesinin kuşatılması sırasında kalenin en müstahkem burçlarından biri olan deniz kenarındaki Arsenal burcunda savaşmış, patlattığı lağım bir anlamda Mağusa'nın fethinin başlangıcı olmuştur.

Canbulad Bey, teşkilâtçı kişiliğinin bir sonucu olarak bölgeye yönelik politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında etkin bir konumdadır. Kendi sancağı Kilis'in yanı sıra, çocukların sancakbeyi olduğu Nablus, Balis, Selemiye, Hama ve Cebele sancaklarının yönetimindeki söz sahipliği çeşitli alanlarda ve özellikle bölgedeki yerel güçler üzerinde ona kuvvet vermiştir. Bu nüfuzun oluşmasında Osmanlı yönetiminin müsamahasının olduğu ve yöneticilerin bu durumu bölgenin merkezî idareye bağlılığında bir araç olarak gördüğünü de göz ardı etmemek gerekir.

Bugün Kilis'i gezenler, Canbulad Beyin imar konusundaki duyarlı kişiliğinin eserleriyle de karşılaşırlar. Kilis sancağı kanunnamesinde de belirtildiği gibi önceleri bir köy olan Kilis, onun zamanında vakıf eserleri, ticareti, nüfusu ve idarî konumdaki yeri sebebiyle bir şehir hâline gelmiştir. İmaretinin en önemli binası olan ve kendi adıyla anılan camii, sanat tarihinin övgü dolu özelliklerini bir arada barındırır. O, camiin dışında medrese, türbe, hamamlar, bedesten, hanlar, kervansaraylar, şadırvan ve su yolları gibi Kilis'teki bir çok eserin de banisidir.

“A XVI<sup>TH</sup> CENTURY OTTOMAN PROVINCIAL RULER AS THE FOUNDER OF A  
NEW DYNASTY: TJANBULAD BEY”

#### *Abstract*

*Tjanbulad Bey was appointed as Kilis Sancakbeyi on December 2, 1548 through Odjaklik system There he worked for 26 years, installing security in the region, tracing bandits, and controlling transportation of State money. At the same*

*time he also joined Algeria (Ulyanoglu) during his expeditions to Cyprus, especially during the conquest of Magusa Castle he was a great deal of help. On the other hand he was the founder of many vakif buildings in Kilis. After his retirement, Tjafer Bey, one of his ten sons, was appointed to his post. However, on his appointment, death, number of children, his successor, there is no efficient amount of knowledge. This studies aims at completing and filling in some gaps on the subject.*

*Keywords*

*Tjanbulad, Tjanbuladogullari, Kilis, Algeria (Ulyanoglu), Cyprus expedition*



